

Voorzitter: Betsie Simmelink-Meddeler
't Meuke 88, 7481 JH – Haaksbergen.
Tel.: 053-5728640

Penning
meester: Fenny Teunissen-Veldink
Ramsbeekweg 15, 7152 JT - Eibergen
0545-261570 fene-teunissen@hetnet.nl

Bestuurslid: Hannie ten Elshof - Gr. Landeweer
J.W.Hagemanstr.73,7151 AL Eibergen
Tel:0545-471739 gh.tenelshof@planet.nl

Secretariaat: Eti Nijenhuis
Lariksweg 46, 7151 XT Eibergen
Tel:0545-471777
etinijenhuis@gmail.com

Redactie:
en melding
ziekte/over-
lijden Diny Rietman
Wemerdijk 89, 7151 BH Eibergen
Tel.: 0545-476803
dinyrietman@tele2.nl

Voorganger: Marjan van Zetten tot 01-01-'12,
Tel.: 545-475148
Pastorale zorg vanaf 01-01-'12 Ds. Jan
Hazeleger. Tel.: 0545-843294
jan.hazeleger@upcmail.nl

Organist: Arend Jan ten Bergen
Kalmarstraat 54, 7559 JA Hengelo (Ov.)
Tel.: 074 – 2909559
arend.jan.ten.bergen@gmail.com

Postgiro: 831227 - Bank: 59.10.14.378
t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen
Het lidmaatschap voor 2012 bedraagt € 15,- per maand per lid.
Vanaf € 6,- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt
dan ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.

Voorwoord

Afgelopen week zijn wij bij een uitvoering van de Messiah van Handel geweest. Een prachtuitvoering van een stuk muziek wat voor veel mensen heel bekend klinkt. Het stuk vertolkt een "zevenmijlslaarzen gang" door de bijbel. Vanuit het eerste testament klinkt de grote Lof aan God. Vreugde alom. Alle bergen en dalen zullen gelijk worden. Alles wat krom is zal recht gezet worden. En alle volken, alle mensen zullen dit mogen zien! Klinkt mooi maar de mensen luisteren niet en gaan hun eigen gang. Hoe herkenbaar..... Hebben we zelf ook niet iets van: eerst zien en dan geloven? Hoe moeilijk is het om in iets te geloven wat nog niet is, of wat wij niet met onze ogen kunnen zien. Reden voor ons om alle hoop op te geven. Voor God niet, hij geeft de hoop in de mensen nooit op! God wil met ons zijn: En Jezus is zijn naam. Met Kerst vieren wij zijn geboorte. Hij zal de vrede brengen en de weg naar de rechtvaardigheid aan ons allemaal laten zien. We weten hoe dit verhaal verder gaat... Het wordt goede Vrijdag. Maar ook Pasen. Er was hoop, er is hoop en er zal altijd hoop blijven. De eeuwige hoop die ons mensen op de been mag houden. Het symbool bij uitstek voor de hoop is het Licht. Zie de kaarsen en de eindeloze lichtjes waarmee we deze donkere periode proberen te verlichten.

Zo mooi ook dat dit blad het Lichtvenster heet; Zie als het helemaal donker is om je heen maar eens uit het raam. Ongetwijfeld is er ergens een ster, helder schijnend of een klein zwak puntje wat je alleen ziet als je ogen aan het donker gewend zijn. Altijd is er ergens licht te bekennen. De duisternis zal het nooit overwinnen! We kennen

allemaal het Licht in de vorm van; liefde, een kaars, de ontmoeting met je buurman, een mooie tekst, een kaartje, of de glimlach van een kind. En dat is iets waar we dankbaar voor mogen zijn.

Aan het mooie concert kwam een einde, een staande ovatie ging over in het nogmaals zingen van het prachtige orkest en koorwerk; het Halleluja! Het dak vloog bijna van de kerk af! Wat een overgave en passie. Vol lof klonk deze ode aan de grootsheid van het Al.

Marjan van Zetten

In memoriam Martinus te Spenke

Op zondag 18 september hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van Marti. Een man van 75 jaar, volop in het leven staand. Genietend van zijn kinderen en kleinkinderen. Op de kaart stond de zin: "De roos was nooit uitgebloeid". Een zin met een grote diepe betekenis. Rode rozen ook op de kist. Dit geeft aan wie Marti was; 'een echte rooie'. Een socialistisch man. Een sociaal voelende man die voor de minderheid op kwam. Zijn leven was geheel verweven met Eibergen. Hij wilde wel emigreren, maar dan alleen als heel Eibergen meeging. De NPB had een bijzondere plek in zijn leven. In het voorjaar was hij nauw betrokken bij de verbouw/restauratie plannen van de kerk. Met enthousiasme, grote zorg en toewijding stond hij meteen klaar toen er mensen gezocht werden voor de commissie. Een man met humor en plezier in het leven. Een leven wat zeker niet over rozen is gegaan. Marti heeft het leven geleefd met

levensvreugde, met aandacht en zorg voor anderen. Hij genoot intens van zijn kleinkinderen.

Op vrijdag 23 september 2011 was de herdenkingsbijeenkomst en aansluitend heeft de crematie in Usselo plaatsgevonden. Met velen stonden we om elkaar heen.

Wij wensen Siny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte als voortbestaanden in deze nieuwe werkelijkheid.

Marjan van Zetten

Onnepro

De R is weer in de maand
en de klok één uur teruggedraaid.
Dus nu weer vroeg de gordijnen sluiten
en we laten de koude buiten.
Het verenigingsleven komt weer op gang
en onze Onnepro avonden staan ook weer op het program.
In oktober zijn we weer van start gegaan
en zo het altijd op de eerste avond is gedaan
werden de taken verdeeld,
de avonden verzorgen, jarigen bezoeken
en wat er verder alzo speelt.

Besloten werd er om dit jaar geen kerstmarkt te houden.
Het valt ook niet mee om iets moois op te bouwen.
Ook zijn er een paar avonden naar de middag verzet
Ja, we worden ouder: zo is het maar net.
Na de pauze heeft Marjan Slaghuis ons “bezig
gehouden”
Zij vertelde een verhaal over verschillende
vrouwen.
en legde daarna op de tafel allemaal kaarten.
Wij moesten er een uitzoeken om daarover te



praten.

We dachten allemaal: “oh jee”
maar dat viel reuze mee.

Iedereen wist wel iets te vertellen over vrouwen
vaak over vroeger al voor het trouwen.
Zo is de eerste avond in het nieuwe seizoen weer van start
gegaan,
en gaan we er met elkaar weer tegenaan.

Nu nog even terug naar het vorige seizoen.
natuurlijk was er toen ook van alles te doen.

Kerst, een gezellige avond, bingo
een middag hapjes gemaakt en geproefd.
De laatste bijeenkomst zijn we naar de
Lebbenbrugge geweest
en hebben buiten koffie gedronken, dat
was al een feest.

Toen weer terug naar Eibergen, naar de
Griek om onze magen te vullen, want
wij houden wel van smullen.



Dit was meteen het einde van het seizoen 2010 – 2011.

Dit was in het kort een verslag over Onnepro.

En zoals de Rijdende Rechter altijd zegt
“Daar moet u het mee doen!”, en dan doet hij het boek
dicht.

Maar dat doen wij niet, wij gaan vrolijk verder in dit
nieuwe seizoen,

want dan is er ook van alles te doen.

Zo gaan wij met elkaar
op naar het nieuwe jaar.

Miny Memelink

Ontmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord op de vraag
op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal je vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander
zo diep laat binnendringen
kun je van ontmoeten spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

Ceciel Funnekotter diaconaal werker en coördinator in het
Meester Geertenhuis te Deventer

Bericht van de penningmeester

**De afgelopen periode mocht de penningmeester
1 x € 5,- 1 x € 10,- en 1 x € 25,- ontvangen
Hiervoor onze hartelijke dank**

F. Teunissen-Veldink

*Tijdens het bezoeken van een zieke mocht ik voor de kas
van Onnepro € 5,- ontvangen.*

Diny Rietman

Bloemengroet

18 september Dhr. H. Slaghuis
02 oktober Dhr. en Mevr. Veldink
16 “ Dhr. en Mevr. J. Bartelink
30 “ Mevr. S te Spenke
13 november Dhr. Joh. Rhebergen
11 december Ds. Koek uit Hengelo



Zieken

Mevr. A. Onstein is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in Winterswijk, maar is nu gelukkig weer thuis voor verder herstel.

Verhuisd

Mevr. D. Haselberg-Heersink is verhuisd naar de Molenberg, afdeling het Slatman huiskamer de Bongert



Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN – Groenlo.

Wij hopen dat ze daar nog vele jaren in goede gezondheid mag wonen.

Bedankjes

Langs deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die wij van de Ned. Prot. Bond mochten ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Frits en Gerda Veldink.

Namens D. Haselberg-Heersink hartelijk dank voor de prachtige bloemen die zij mocht ontvangen bij haar verblijf in het ziekenhuis.

M. Bouwmeester

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket, dat ik afgelopen zondag (30 okt.) van de N.P.B. afdeling Eibergen mocht ontvangen.

Groeten,

Siny te Spenke-Geesink

Kerstpakketten



Al voor het zesde jaar verzorgen mensen van de kerken in samenwerking met de gemeente en zorginstelling voor de zogenaamde Kerstpakketten. Op basis van ludieke kerkelijke acties, oproepen in de

media en collectes wordt geld ingezameld. Ook zijn er bedrijven die dit project sponsoren.

Een aantal inwoners van de gemeente Berkelland, die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren, worden zo met een pakket voor de Kerst verblijdt.

Er wordt niet gekeken of iemand lid is van een kerk, gelovig of niet gelovig, moslim of Christen.

Aan het eind van de dienst op **eerste Kerstdag** zal in onze kerk deze extra collecte plaatsvinden.

Bezinnend op weg naar Kerst(mis)

**Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,**

God, wat een wonder.

Soms kunnen teksten en beelden je inspireren,

ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven.

Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.

Tijdens de periode van Advent, van 27 november tot en met 6 januari, willen wij:

ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters,

u via de mail elke dag een gedachte, beeld of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt zich via onderstaande e-mailadressen bij één van ons melden.

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?

Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinnings-mail kunnen sturen.

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van

ds. Eveline Struijk,
e.strubo@gmail.com

en pastoraal werkster Marga Peters,
margapeters@stpaulusparochie.nl

Kerstontbijt

Op eerste kerstdag zondag 25 december begint de Kerstdienst om 10 uur.

Na de dienst is er een sfeervol samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of limo met wat lekkers.

Voorafgaande aan de dienst verzorgen we, voor ieder die dat fijn vindt een kerstontbijt!



Om **9.15 uur** kunnen we aan tafel.

Voor de broodjes en alle toebehoren zal Betsie zorgen. Zij wil dus ook graag weten wie er allemaal aan tafel willen komen.

Graag vooraf opgeven.

Voor de **onkosten** wordt een **vrije bijdrage** gevraagd.

Betsie Simmelink: 053-5728640

Echt kerstfeest

Wat kunnen mensen fantaseren
Over de stal; of was 't een grot?
Wij allen zullen moeten leren:
hoe worden wij verzoend met God?!

Wij willen best een versje zingen,
van 't Kindje op Maria's schoot.



Maar spreek niet over zware dingen,
is onze schuld nu echt zo groot?

Zien velen die een kerstboom kopen,
door alle bomen God nog wel?
Blijft elk op de Verlosser hopen?
Of zet men Jezus buitenspel?

God gunt ons graag zo'n dierbaar sfeertje
geschapen rond de stille nacht.
Maar dank Hem dan ook eens een keertje
dat Jezus alles heeft volbracht!

Johanna W. van Eelen.
Uit: Gouden zegen.

Oudejaarsdienst

Zoals alle jaren zal op oudjaar de dienst om **17.00 uur** beginnen. In deze dienst herdenken we de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Mensen van binnen onze gemeente en mensen die in ons persoonlijk leven een rol gespeeld hebben. Er is gelegenheid om een kaars voor hen aan te steken.

Eeuwige trouwe God,
laat deze kaars
licht van Uw licht zijn
en help mij om in dat licht
elke dag mijn weg te gaan.

Laat deze kaars

een teken van Uw liefde zijn
die mijn hart verwarmt.
Laat de warmte van Uw liefde
werkzaam zijn in hen
aan wie ik nu denk.

Zoals deze kaars blijft branden
als ik de kerk heb verlaten,
hoop ik dat dit licht en die liefde
mij blijven inspireren
in de tijd die komt.

Uitnodiging afscheidsdienst

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen is gemakkelijker dan de tijd van gaan. Afscheid nemen is toch een werkelijk onderdeel van het leven waarin bijna alles tijdelijk is. Inderdaad bijna alles. Over juist die verschillen komen we in de afscheidsdienst te spreken.

Kenmerkend voor een voorganger is het dat hij of zij een voorbijganger is. Ook dus een komen en gaan. Mijn tijd is gekomen om weer afscheid te nemen van deze gemeente. Met vele goede herinneringen kan ik terug kijken op een mooie periode. Veel dankbaarheid voor de tijd waarin we samen hebben opgetrokken, lief en leed hebben mogen delen.

Iedereen waarvan ik om één of andere reden niet persoonlijk afscheid kan nemen wil ik hierbij groeten; de vrede en alle goeds wensen. Mensen om je heen met wie je het leven kunt delen.

Iedereen is uitgenodigd voor de afscheidsdienst op

zondag 8 januari 2012 om 15.00 uur.

Deze dienst zal muzikaal opgeluisterd worden door het dubbel mannenkwartet octOvum.

Vanaf heden heb ik besloten om mijn geboortenaam weer te gebruiken, vandaar teken ik;

Marjan van Zetten

Bestuur

Hoewel we haar besluit respecteren vindt het bestuur het erg jammer dat ze afscheid moet nemen van Marjan van Zetten. We hebben de afgelopen jaren heel erg fijn met haar samengewerkt en hadden dit nog best enkele jaren vol kunnen houden.

Gelukkig heeft ds. Jan Hazeleger aangeboden om de pastorale zorg op zich te nemen tot wij een nieuwe voorganger gevonden hebben.

Dat dit laatste geen gemakkelijke taak is/zal worden weten we, maar we doen ons best.

Diny Rietman

Verrassing!

Ineens was daar die vraag van Betsy aan mij. Of ik - door de a.s. vacature van voorganger - vier uur per week pastoraal werk wilde doen.

Daar heb ik na enig nadenken van harte mee ingestemd.
Vandaar dat ik mij hier even aan u voorstel:

Ik ben predikant geweest van de Protestantse gemeente Ruurlo - Barchem. In januari 2011 ben ik met emeritaat gegaan en zijn mijn vrouw en ik met onze zoon naar Eibergen verhuisd.

Door een aantal keren gast te zijn in uw kerk, heb ik tijdens het koffiedrinken daarna een aantal van u al aardig leren kennen. Inmiddels heb ik in november ook al een keer voor mogen gaan in een dienst.

Zowel de kennismaking bij de koffie als het voorgaan in de dienst heb ik als hartelijk en plezierig ervaren. Ik vind het daarom fijn en zie het als een voorrecht in de komende tijd een stukje pastoraat bij u te mogen doen. We zullen elkaar in de komende tijd wel nader leren kennen, maar het is maar dat u nu alvast iets van mij weet.

Met het oog op de Kerstdagen, die voor de deur staan, geef ik u hierbij een oud joods gezegde door, dat ook wel past bij een blad , dat de naam "Lichtvenster" draagt:

"Het is beter één lichtje te ontsteken dan duizend scheldwoorden op de duisternis."

Fijne feestdagen toegewenst en een gezegend nieuw jaar.
Jan Hazeleger.

Kosterschap

Na een jaar of 5 koster te zijn geweest heeft Anton ter Welle aangegeven per 1 januari a.s. te willen stoppen met dit werk.

Hij heeft het al die tijd met heel veel plezier gedaan. s' Morgens vroeg al de kachel aanzetten en in de winter zelfs op zaterdagavond richting de kerk om te zorgen dat wij met warme voeten kunnen kerken. Op zondagmorgen vroeg ter plekke zijn om de kerk verder in orde te maken, de ventilator aan en uit, de liederen op het bord, een glaasje water voor de voorganger en de kaarsen aansteken.

Tijdens de dienst met de collectezak rond. Voor een niet- koster lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend dat dit voor elkaar is als je de kerk binnenstapt. Maar er zit een hele zorg van de mannen achter.

Niet alleen zorgen voor de kerk is het werk van een koster, ook is het erg gezellig om met elkaar te zijn! Anton wij willen je hartelijk bedanken voor het werk wat je gedaan hebt. Het contact met de mannen zal je wel blijven onderhouden.....



Waar wij - van het bestuur - heel erg gelukkig mee zijn is, dat Wolt Jager heeft toegezegd dat hij het kosterschap van Anton over wil nemen.

Diny Rietman

Geloof is een krachtbron om de dingen van het leven te doorstaan; verdriet en dood te dragen, het lijden te verduren, troost te verstrekken. Het is een dragend principe in het leven.

Anne van der Meiden

Op **maandag 16 januari** a.s is het weer zo ver:

De jaarlijkse **bingo-avond** georganiseerd door Onnepro.

Ook nu zijn er weer leuke prijsjes te verdienen.

Al vanaf **half acht** staat de koffie klaar en om acht uur gaan de



weer rollen.

Een plankje kost vijf euro en de opbrengst is als bijdrage voor het binnenwerk van de kachels in de kerk, die aan vervanging toe zijn en ons al enkele keren in de kou lieten zitten.

Iedereen is van harte welkom

Heeft u om welke reden dan ook het kerstverhaal in het dialect

“Mirreweenter op ut platteland”

van het Markelose Brook Duo uitgevoerd in ons kerkje op 13 december j.l. gemist, dan kunt u deze op kerst-avond alsnog vanaf zes uur horen op radio Berkelland.

Overzicht kerkdiensten en lezingen 2012

Datum	Aanvang	Predikant/Voorganger/Spreker
8 januari	15.00 uur	Afscheidsdienst Mw. M. van Zetten m.m.v. octOvum.
15 januari	10.00 uur	Oec. dienst in de RK-Mattheuskerk: Dag van de Eenheid.
29 januari	10.00 uur	Mw. Ds. Maria G.A. van der Burgt, Ruurlo.
12 februari	10.00 uur	Dhr. C. Vlaardingebroek, Deventer.
26 februari	10.30 uur	Film: Eindeloos bewustzijn.
11 maart	19.00 uur	Taizé-dienst in de Oude Mattheüs. Georganiseerd door NPB Eibergen.
25 maart	10.00 uur	Mw. A. Sies-Koning, Neede.
5 april	19.00 uur	Witte Donderdag. Avondmaal Mw. J. van Kampen, Doetinchem.
8 april	10.00 uur	Pasen: Mw. J. van Kampen, Doetinchem.



Voorganger en bestuur wensen u allen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2012

