

Voorzitter: vacature

Penning-
meester: Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer
J.W.Hagemanstr.73, 7151 AE - Eibergen
Tel.: 0545-471739 gh.tenelshof@planet.nl

Secreta-
riaat: Hannie Schuurman-Duitshof
't Hambroek 40, 7271 HB - Borculo
Tel.: 0545-272635 henhschuurman@gmail.com

Bestuurslid: Betsy Simmelink, 't Meuke 88, 7481 JH -
Haaksbergen
Tel.: 06 33334875 betsy.simmelink@hotmail.nl
Tijdelijk waarnemend voorzitter

Redactie:
en melding
ziekte/over-
lijden: Diny Rietman
Wemerdijk 89, 7151 BH - Eibergen
tel.: 0545-476803 dinyrietman@tele2.nl

Voorganger: Pastorale zorg: Ds. Jan Hazeleger
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.
Tel.: 0545-843294 jannes.hazeleger@gmail.com

Organist: Arend-Jan ten Bergen
Algonquin 23, 7551 KP - Hengelo (O)
Tel.: 06-12426156
arend.jan.ten.bergen@gmail.com

Bank: NL 11 ABNA 059.10.14.378
t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen.

Het lidmaatschap voor 2018 bedraagt € 15,- per maand per lid.
Vanaf € 6,- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt
dan ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.

Zie ook www.vrijzinnigeneibergen.nl

Voorwoord

Als je levende geliefde, als de mens die naast je is.

Op zoek naar een woord ter overdenking voor de viering van het naderende geboortefeest van de Heer, kwam ik een Tafel-
lied van Huub Oosterhuis tegen, gezongen bij de viering van de
Maaltijd van de Heer. In één penningstreek licht in dit lied het
hele leven van Jezus voor ons op.

Bij onze viering van zijn komst in onze wereld geef ik de tekst
van dit lied ter overweging aan u.

Zo was Hij onder ons, zo is Hij onder ons, zo zal Hij onder ons
zijn:

Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus
zoon van Jozef, zoon van David
zoon van Jesse, zoon van Juda
zoon van Jakob, zoon van Abram
zoon van Adam, zoon van mensen



die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede
licht der wereld, weg ten leven
levend brood en ware wijnstok

die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal

die een naam in mijn geheugen
die de stem van mijn geweten
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is
als een levende geliefde

die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen

die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde

die zijn leven voor zijn vrienden
prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf

die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden

die verborgen in zijn God,
onze vrede is geworden
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte
die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander

hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde
als de mens die naast je is.

Samen met de uwen wens ik u feestelijke Kerstdagen toe, een
fijne jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar 2018!

Ds. Jan Hazeleger.

In Memoriam Jan Hendrik Timmerij

Op 16 november 2017 is in de leeftijd van 88 jaar van ons
heengegaan:

Jan Hendrik Timmerij, echtgenoot van Reina Timmerij – Bil-
jardt, wonend in de Rembrandstraat 32 in Goor.

Al was hij al tientallen jaren niet meer woonachtig in Eibergen,
hij bleef altijd als lid verbonden aan onze vrijzinnige geloofsge-
meenschap in Eibergen.

Jan is geboren en getogen in Noordijk. Met zijn vader, moeder
en zus Mieneke verhuisde hij later naar de boerderij van zijn
opa en oma in de Holterhoek in Eibergen.

Van jongs af aan had hij iets met voetballen. Vanwege niet al te
sterke knieën kon hij daar zelf niet in doorgaan, maar werd wel
jarenlang jeugdleader “Timmie” bij zijn voetbalclub.

De belangstelling voor het voetbal hield hij tot het einde van
zijn leven toe.

Na de toentertijd nog 8^e klas van de lagere school doorlopen te hebben, ging hij melk monstere voor de boterfabriek in Eibergen. Hij kwam vervolgens ook op deze fabriek aan het werk, maar moest met dit werk stoppen vanwege een eczeem, die hij opliep door een allergie voor boter.

Hij ging aan de studie en werkte zich op. Eerst op de melkfabriek in Breukelen, daarna bij de “Melkunie” in Hilversum, waar hij vele jaren heeft gewerkt.

Toen Jan al in de vijftig was, leerde hij via een dansavond zijn grote liefde, Reina Biljardt, kennen. Bijna 30 jaar zijn zij met elkaar getrouwd geweest. Om het met een woord uit het Bijbelboek Prediker te zeggen, Jan genoot van het leven met de vrouw, die hij lief had.

Hij kreeg er door het huwelijk met Reina ook familie bij: de kinderen en kleinkinderen van Reina, met wie het zo goed klikte, dat die hem als hun vader en opa gingen zien. Samen met Reina en de kleinkinderen trok hij vaak de natuur in. Betrokken en trots leefde hij mee met wel en wee van deze nieuwe familie.

Ondertussen bleef de band met zijn familie in Eibergen onverminderd dezelfde.

Altijd werd de Oudejaarsavond daar met elkaar doorgebracht.

Stipt als hij in al zijn zaken was, hield hij de touwtjes graag in handen. Totdat hij ook zelf merkte dat hij de greep op zijn leven langzaam maar zeker aan het verliezen was. De helderheid van geest nam zowel bij hem als bij Reina stilletjes af.

“Twee zijn beter dan één”, zegt Prediker, “want samen zwoegen loont. Als twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en valt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand, die hem op de been helpt.”

Zoals de kinderen zeiden: “De twee duiven hielden elkaar bij alle onevenwichtigheid, die zich ging voordoen, nog lang in

evenwicht.” Dankzij de trouwe hulp van de kinderen konden zij op hun vertrouwde plek blijven wonen.

Zij wisten hun mankementen naar buiten toe meesterlijk te camoufleren, tot op het moment, dat Jan door een val zijn heup brak. Hij kwam in het ziekenhuis in Almelo en Reina werd voor intensievere zorg opgenomen in “De Stoevelaar” in Goor.

De man, die in majeur had geleefd, raakte in mineur. Hij miste zijn mensen. Hij woonde nog even met Reina samen in “De Stoevelaar, maar het was op. Hij moest weer naar het ziekenhuis en ging snel achteruit. Toen één van de kinderen hem zei: “Je mag nu gaan”, was hij even later ook vertrokken. Zijn leven was op. Iemand zegt :

“Zij, die wij liefhadden en verloren, zijn niet meer daar, waar zij waren. Zij zijn nu daar, waar wij zijn.”

Onder de zegen van de Eeuwige hebben wij hem in het crematorium in Usselo uit handen gegeven. Onder die zegen blijven wij door de dood heen met hem verbonden.

Dat zijn gedachtenis ons tot zegen mag zijn.

Ds. Jan Hazeleger

Terugblik



Elk jaar gaat de Onnéprogroep bij het afsluiten van het winterseizoen “ergens” een hapje eten.

Deze keer was het bij het Vunderink en konden toen meteen de Oranje-expositie van Dick Lammers bewonderen,

wat zeer de moeite waard was.

Dinsdag 14 november hield Onnépro haar maandelijkse bijeenkomst.

Voor deze bijeenkomst was Marchel Chevalking uitgenodigd om te vertellen over zijn reis naar Japan in 2013.

Met een prachtige serie foto's en een goed verhaal over Japan en het Japanse leven en de cultuur wist hij, samen met Hannie Schuurman, de aanwezigen op een aangename wijze te boeien.



Hannie is daar jaren geleden ook al eens drie weken op vakantie geweest en kon zodoende haar indrukken met ons delen.

Aan het eind van zijn verhaal trakteerde Marchel de aanwezigen op een heerlijk sushi hapje.

Diny Rietman



Het was ook dit jaar - 13 december - weer een volle kerk, waarin iedereen genoot van



het verhaal



en van de zang van het Brook Duo en de samenzang van de kerstliederen.

Na afloop konden, wie dat wilden, in de koffiekamer nog napraten met het Brook Duo onder het genot van een kopje koffie of een glaasje glühwein.



Het verhaal, geschreven door Gert Jan Oplaat, nam je mee naar het jaar 1953, het jaar van de watersnoodramp, waarin het leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en dat van de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staan.

Klaas Heelkamp raakt smoorverliefd op de wulpse Maria Roelands. Zij heeft een ‘voorkind’ en zij wordt daardoor met de nek aangekeken door de gemeenschap onder leiding van de oudgereformeerde dominee Risseeuw, een predikant die graag vanaf de kansel ‘hel en verdoemenis’ preekt.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 neemt dominee Risseeuw een kwalijk besluit. Na die alles vernietigende ramp worden veel inwoners van Zeeland, waaronder de familie Roelands en dominee Risseeuw, als evacuees in Markelo opgevangen.

Op de boerderij van de familie Roelands komt de waarheid langzaam maar zeker aan het licht, de waarheid over het ‘voorkind’ van Maria , de waarheid over dominee Risseeuw Totdat met Kerst 1953 de kerkklokken zwijgen.

Ziekenboeg

Mevr. Gerrie ten Bergen-Groot Landeweer, Mevr. Mineke Bouwmeester-Timmerij en Mevr. Hannie Schuurman-Duitshof hebben alle drie in het ziekenhuis in Winterswijk gelegen.

Ze zijn weer thuis en maken het naar omstandigheden goed.

Bloemengroet

De kanselbloemen zijn gegaan naar:

10 september Mevr. Wulff-Bornebroek, Haaksbergen
24 “ Fam. J. Rietman
8 oktober Fam. D. Somsen
22 “ Mevr. J. Onstein
5 november Dhr. J. Timmerij, Goor
19 “ Mevr. G. ten Bergen
3 december Mevr. Gijink - Geerdink
17 “ Mevr. H. Schuurman



Bedankjes

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik heb gekregen voor mijn verjaardag.

Hannie ten Elshof.

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen, die wij ontvingen na de dienst van 24 september.

Joop en Adje Rietman

Blij verrast waren we toen we op zondag 8 oktober na het bijwonen van de dienst het prachtige boeket bloemen met een eveneens prachtige kaart met goede wensen, mee naar huis mochten nemen. Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd.

Met hartelijke groeten,

Dick en Rita Somsen

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik voor mijn verjaardag heb ontvangen.

Han Onstein



Mijn hartelijke dank voor het mooi boeket bloemen dat ik zondag 22 oktober heb ontvangen.

Groeten Jo Onstein

Verhuisd



Mevr. Mineke Bouwmeester - Timmerij is verhuisd van Grotestraat 87/5 naar W. Sluyterstraat 6, 7151 DW, k 108 in Eibergen. Dat ze daar met veel plezier mag wonen.

Giften

De penningmeester mocht de volgende giften ontvangen:

2 x € 10,-- en 3 x € 50,--.



Hiervoor hartelijke dank.

Hannie ten Elshof

Traditionele kerstdienst, Eerste Kerstdag: maandag 25 december.

De kerstdagen zijn in vele opzichten bijzondere dagen. Het zijn dagen die veelal in een vaste traditie worden gevierd, waarbij aan het samenzijn altijd geprobeerd wordt een extra dimensie toe te voegen. Dat geldt ook voor onze dienst op maandag 25 december (1^e Kerstdag).

We zijn weer verheugd om te mogen melden, dat Jeroen Sanders opnieuw zal komen om de dienst muzikaal c.q. vocaal te begeleiden. Voor en tijdens deze dienst zal hij enkele (kerst)liederen zingen.

Jeroen Sanders is een verdienstelijk zanger/solist/bariton.

Al jaren heeft hij zangles van Ruud Ruivenkamp. Hij is als solist verbonden aan het KHM, Koninklijk Hengelo's Mannenkoor. Zijn muzikale genre bestaat hoofdzakelijk uit musicals en opera's. Ongetwijfeld zal hij iets uit dit genre ten gehore brengen, maar hoofdzakelijk zal hij 1^e Kerstdag vanzelfsprekend putten uit het algemene ruime kerstpallet dat hij ook voorhanden heeft.

De kerstdienst zal geleid worden door een goede bekende van ons, namelijk Marjan van Zetten.

Zij was in het recente verleden onze eigen voorganger en elk jaar komt zij terug bij ons om een dienst te verzorgen. Het wordt dus een dienst met bekende gezichten!

Mooie woorden zullen gesproken worden en fraaie liederen gezongen. En natuurlijk mag iedereen tijdens deze dienst ook (mee)zingen!

Graag nodigen wij u dan ook uit voor deze dienst op **maandag 1^e Kerstdag (25 december). Aanvang 10.00 uur.**



Vooraf aan de kerstdienst is er altijd het traditionele kerstontbijt, waarvoor wij u ook van harte uitnodigen.

Aanmelden kan telefonisch of mondeling bij Diny Rietman (tel.: 0545-476803).

Graag voor uiterlijk woensdag 20 december.

U kunt al binnen lopen vanaf **8.45 uur**, waarop het ontbijt om **9.00 uur** wordt geserveerd.

De dienst begint om **10.00 uur**.

Na de dienst is er weer koffie/thee of limonade en wat lekkers.

Kerstpakketten



Ook in deze dienst houden we weer een **extra collecte** voor de cliënten van de Sociale

Dienst, de Voedselbank en de Stichting Schuldhulp op Maat, die zich hiervoor konden aanmelden. De kerken willen hen met dit kerstpakket een steuntje in de rug geven.

Waren er vorig jaar 438 aanvragen, dit jaar zijn het er 455. Zij worden zo met een kerstpakket verblijd.

Het bestuur heeft besloten om de opbrengst te verdubbelen.

Bezinnend op weg naar Kerst



Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen opmerken

Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen.

Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Adventstijd, van 3 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen? Geef u dan op bij Freek ten Berge. Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com.

Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Hebt u geen computer / e-mailadres?

Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?



Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage (*pastoraal werker*) en ds.
Eveline Struijk.

De kerstdagen zijn gearriveerd.

Lekker eten met vrienden en familie, mooie kerstbomen en bovenal veel gezelligheid. De kerstman wordt in deze periode vaak gezien als de goedgezak, maar helaas vergeten veel mensen waar kerst echt om draait. We vergeten soms iets dat heel klein is, maar tegelijkertijd ook heel groot. Wat ik bedoel? Ik zal het proberen uit te leggen...

Een adembenemend paleis vormde het decor van een trotse koning. Torenhoge pilaren, gouden deuren, talloze muurschilderingen en een tuin vol prachtige fonteinen weerspiegelde de positie van een machthebber. Deze koning liet een nieuwe regel gelden: iedereen moest hem gehoorzamen en tegenstanders van de koning werden uitgeroeid.

Onzekere koning

Deze nieuwe regel was het gevolg van angst, want achter zijn schijnbare zelfverzekerdheid schuilde een onzekere karakter. Hij voelde zich klein tussen alle andere personen op de wereld. Hij voelde zich, ondanks zijn macht, erg kwetsbaar. Het liefst wilde hij onoverwinnelijk en foutloos zijn. Uit kwetsbaarheid zei Herodes:

''Ik wil een grote koning worden, zodat iedereen mij moet dienen. Degene die dat niet doet zal sterven, want mijn wraak is zoet.''

Terwijl Herodes genoot van zijn rijkdom, vormde een kleine voederbak het decor van een andere pas geboren koning.

Vies stro, stinkende dieren en de duisternis van de nacht weerspiegelden de positie van een lang beloofde verlosser. Dit was Jezus, degene die de mensheid moest verlossen van alle slechte dingen in de wereld. De persoon waar kerst om draait.

Sommige mensen wisten dat Hij zou komen, maar een verlosser in de vorm van een kwetsbaar persoon paste niet in hun plaatje. Daarnaast was Hij nog een klein baby'tje, geboren tussen de stinkende dieren! Dat waren nou niet echt omstandigheden die een koning verdiende.



Jezus is nederig

Toch was dit pas geboren kind, Jezus genaamd, echt de verlosser waar veel mensen op hadden gewacht. Toen Hij volwassen geworden was, voelde hij zich ondanks zijn eenvoudige uiterlijk, zelfverzekerd. Hij was onoverwinnelijk en foutloos maar tegelijk ook heel erg nederig. Dat kwam vooral omdat Hij, als

geen ander, een ultieme relatie met Zijn vader had. Die Vader had deze koning aan de mensen beloofd, al sinds het ontstaan van de wereld.

Bizar kerstverhaal

Ik vind het kerst verhaal zó bizar, zó tegen de verhouding in, maar juist daarom zó mooi. Ik denk dat wij geen voorbeeld moeten nemen aan Herodes door onszelf groter voor te doen dan dat wij zijn. Misschien moeten wij ook kwetsbaar en klein worden. Klein worden voor die kleine, grote koning Jezus. Daar draait kerst echt om!

Auteur onbekend

Oudejaarsdienst

In deze dienst herdenken we de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Mensen van binnen onze gemeente en mensen die in ons persoonlijk leven een rol hebben gespeeld.

Ds. Jan Hazeleger zal voorgaan in deze dienst.

De dienst begint om 17.00 uur.

Er is gelegenheid om een kaars voor hen aan te steken.



Oud en nieuw

Klokslag 12 uur – Keerpunt - Een nieuw jaar - Twee duizend achttien - Een nieuw begin.

Wat brengt ons dit jaar? Wat verwachten we?

Waarop hopen we? Waar dromen we van?

Laten we de vrede dromen, alsof oorlog niet bestaat

En er nergens doden vallen, nergens iemand iemand haat.

Laten we de stilte dromen, harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken, er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen, brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden, bloemen en de wind brengt toekomst
mee.

Laten we de liefde dromen, warm en sterk en licht en zacht.
Laat die liefde in ons komen, bij ons blijven dag en nacht.

God van mensen, geef ons kracht waar te maken wat wij
dromen.

Margreet Spoelstra

Bingo

Op **maandag 8 januari a.s** organiseert Onnépro haar
jaarlijkse bingo avond.



Om **half acht** staat de koffie/thee klaar met de heerlijke
“nieuwjaarsrolletjes” (gebakken door de fam. H. Onstein) en
ontbreken in de pauze het drankje en de hapjes niet.
Vanaf acht uur gaan de balletjes weer rollen en er zijn weer
leuke prijsjes.

Iedereen is van harte welkom.

Ledenvergadering

Het bestuur heeft besloten om de
eerstvolgende
Algemene ledenvergadering te houden op



maandag 12 maart 2018.

Noteert u alvast de datum.

Wintermorgen in het bos

Aan alle takken zag ik regendruppels beven:
net kerstboomballen, maar dan in het klein.

Ik zag de lichtjes dansend daarin leven
en wist niet, dat het bos zó mooi zou zijn.

Soms viel een druppel stil in een plas water;
dat gaf een zacht en muzikaal geluid;
ik dacht aan vroeger en ik dacht aan later
ik sloeg mijn droomboek dicht, maar 't was niet uit.

Ik dacht: nu mogen er geen mensen
komen;
dit is zo goed, ik ben hier heel alleen,
ik zie niets anders dan de zwarte bomen
en allerlei vogels om me heen.



En snel ben ik het bos weer uitgelopen.
Wat was het mooi, al leek het dor en kaal;
de deuren naar de lente stonden open,
en God reed binnen op een zonnestraal.

Nel Benschop
(Uit: een vlinder van God)

Overzicht kerkdiensten 2018.

Datum	Aanvang	Predikant/Voorganger.
7 januari	10.00 uur	Ds. J. van Schaardenburgh, Haaksbergen.
21 januari	10.00 uur	Mevr. N. Hengeveld, Eibergen.
4 februari	10.00 uur	Mevr. M. van Zetten, Arnhem. 18
18 februari	10.00 uur	Gemeenschappelijke dienst in de Johannes Kerk Twekkelo.
4 maart	10.00 uur	Dhr. M. Chevalking, Doetinchem.
18 maart	10.00 uur	Ds. R. Basten, Zuid-Scharwoude.
29 maart	19.00 uur	Witte Donderdag: Avondmaal. Ds. J. Hazeleger, Eibergen.
1 april	10.00 uur	Pasen. Ds. J. Hazeleger, Eibergen.
15 april	10.00 uur	Mevr. A. Sies-Koning, Neede.
29 april	10.00 uur	Ds. D. Floors, Rheden.
10 mei	10.30 uur	Hemelvaartsdag: Oecumenische Hagepreek
20 mei	10.00 uur	Pinksteren. Dhr. M. Chevalking, Doetinchem.
3 juni	10.00 uur	Mevr. N. Swen-Fischer, Lochem.
17 juni	10.00 uur	Gem. Dienst: PKN en Vrijz. Gel.gem. N.P.B.

***Ds. Jan Hazeleger en het bestuur wensen
u allen fijne feestdagen en
een goed en gezond 2018***

