

Voorzitter: vacature



Penningmeester Hannie ten Elshof-Gr.  
Landeweer  
J.W. Hagemanstr. 73, 7151 AE - Eibergen  
Tel.: 0545-471739  
[gh.tenelshof@planet.nl](mailto:gh.tenelshof@planet.nl)

Secretariaat Hannie Schuurman-Duitshof  
't Hambroek 40, 7271 HB - Borculo  
Tel.: 0545-272635  
[h.schuurman1212@gmail.com](mailto:h.schuurman1212@gmail.com)

Bestuurslid: Betsy Simmelink,  
't Meuke 88, 7481 JH - Haaksbergen  
Tel.: 06 33334875  
[betsy.simmelink@hotmail.nl](mailto:betsy.simmelink@hotmail.nl)  
Tijdelijk waarnemend voorzitter

Redactie: Diny Rietman  
en melding Wemerdijk 89, 7151 BH - Eibergen  
ziekte/over- Tel.: 0545-476803  
lijden [dinyrietman@tele2.nl](mailto:dinyrietman@tele2.nl)

Voorganger: Pastorale zorg: Ds. Jan Hazeleger  
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.  
Tel.: 0545-843294  
[jannes.hazeleger@gmail.com](mailto:jannes.hazeleger@gmail.com)

Organist: Arend-Jan ten Bergen  
Algonquin 23, 7551 KP - Hengelo (O)  
Tel.: 06-12426156  
[arend.jan.ten.bergen@gmail.com](mailto:arend.jan.ten.bergen@gmail.com)

## Een beeld dat blijft

Als wij straks op zondag 3 november het 130-jarig jubileum van onze afdeling van Vrijzinnigen Nederland vieren en 's morgens na de viering van onze laatste dienst uit onze kerk weg trekken, is er één die blijft. Die ene is het Christusbeeld naast de kansel.

Wij willen graag dat het hier blijft en hebben het overgedragen aan de nieuwe eigenaren: Ellen en Marc Timmer. Zij zullen ervoor zorgen, dat dit Christusbeeld hier zijn plek behoudt.



Al sinds jaar en dag is dit Christusbeeld in ons midden. Wij weten niet anders. Niemand weet te vertellen hoe het precies in ons midden gekomen is.

Wel staat in ons archief te lezen, dat dit beeld omstreeks 1929 via ene ds. van der Wal, vrijzinnig predikant in Neede, vanuit zijn “gemeentezaal” hier naar toe zou zijn gebracht.

In de ruimte naast de kansel zou het goed op z'n plek staan, vond men. Aldus geschiedde.

Het is daar blijven staan tot op de huidige dag en zal nu dus ook na ons vertrek hier blijven.

Eén van onze eerdere voorgangers, Marian van Zetten, kon de herkomst van dit beeld ophelderen. Op vakantie in Denemarken trof zij daar een zelfde Christusbeeld aan zo als dat onze kerk siert. Het origineel blijkt in 1839 te zijn gemaakt door ene Bertel Thorvaldsen (1770 -1884).

Het is een bijzonder Christusbeeld. In de Rooms-Katholieke kerk zien wij doorgaans het beeld van een gekruisigde Christus en in de Protestantse kerk alleen het beeld van een kruis.

Dit beeld van de opgestane Christus heb ik zelf nog nooit ergens in een kerk zien staan!

Wonderlijk eigenlijk hoe dit beeld in ons midden gekomen is en hier altijd gebleven is.

Zo is het voor de leerlingen van Jezus op de avond van de eerste dag van de week daar in Jeruzalem ook zeer wonderlijk om Jezus daar ineens als de Opgestane voor hen te zien staan.

Dromen ze of is dit echt ...??

Ze hebben de deuren van het vertrek, waar ze zitten, toch op slot gedaan!

Hoe komt Hij er dan in? Komt hij dan door gesloten deuren heen? Of ... zou hij door zijn dood heen misschien de sleutelpositie hebben ingenomen: Eén, die deuren weet te openen die voor anderen gesloten blijven??

Hoe dan ook, al zitten zij van schrik en angst op slot, voor Hem zijn zij daarom nog niet onbereikbaar. Niets kan hen scheiden van Zijn liefde.

Het eerste woord, waarmee hij hen begroet, luidt: “Vrede voor jullie”. Vrede is voortaan de grondtoon. Onrecht, geweld, lijden, vernietiging en dood, alles, wat ons leven verduistert, mag dan onder ons soms nog heftig te keer gaan, zij hebben niet het laatste woord. Direct na zijn vredegroet, laat Jezus hun zijn handen en voeten zien: de spijkerwonden zitten er nog, maar ze zijn geheeld! Opgestaan van de doden haalt Hij geen oude wonden open. Hij is alle lijden en dood te boven.

Nog eens klinkt zijn vredegroet: “Sjaloom!” Dit ene woord dient goed om binnen te komen.

Meteen laat Hij daarop volgen: “Zoals de vader mij gezonden heeft, zend Ik jullie nu uit.”

Hij blaast daarbij met zijn adem over hen. “Ontvangt de heilige Geest!” Zij mogen nu het nieuwe leven inademen, dat met zijn sterven en opstaan is doorgebroken. Hij mag de geest gegeven

hebben, zij krijgen van hem de Geest. De Geest van Gods oneindige liefde mogen zij inademen. Er waait dankzij deze gestorven en opgestane mens een nieuwe geest over onze wereld. Zij zijn na Hem nu aan de beurt om anderen met dit nieuwe leven te beademen.

Er mag in onze wereld nog zoveel misgaan, een nieuw begin is altijd mogelijk.

Niet vergelding, maar vergeving en opstaan zijn voortaan de sleutelwoorden, waardoor een nieuwe toekomst opengaat. Pasen is leven vanuit de opstanding.

Het is of Jezus hen een zachte duw geeft. Zij hoeven zich niet op te sluiten in hun angst.

Als apostelen van Zijn vrede worden zij door hem de wereld ingezonden. Zijn Geest beademt hen .

Aan wie het maar horen wil, mogen zij dit goede nieuws vertellen.

Met dit beeld van de Opgestane voor ogen gaan zij het eerst naar Thomas, één van de twaalf.

Thomas is afgehaakt. Hij wil niemand meer zien. Het beeld van Jezus' kruisdood staat hem nog al te zeer voor ogen. Zijn bitterheid is zo groot, dat alles en iedereen hem gestolen kunnen worden.

Maar al stelt hij zich voor hen onbereikbaar op, zij laten hem niet vallen. Zij zoeken hem op en enthousiast vertellen ze hem het goede nieuws: "Wij hebben de Heer gezien!"

Maar Thomas lijkt wel een distel, die van alle kanten prikt.

Wat ze hem ook vertellen, hij laat zich niet zomaar wat wijs maken: "Zolang ik niet zélf de wonden van de spijkers in Zijn handen en voeten zie en mijn hand niet in zijn gewonde zij heb kunnen leggen, weiger ik jullie te geloven."

Er zijn van die beelden, die ons op het netvlies blijven staan. Ze kunnen daar vast gaan zitten.

Een schokkend beeld verdwijnt niet zomaar, hoe anderen ons soms ook op allerlei manieren daarvan af proberen te helpen. Thomas

blijft zitten waar hij zit. Hij is niet van plan om van zijn plek te komen. Hij zit op slot en blijft op slot. Zijn teleurstelling en verdriet zijn te groot.

Toch hebben hun bezoek en hun woorden hem wel goed gedaan, want als ze een week later weer bij elkaar zijn, is hij er wel bij! Kennelijk is hij door hun warme meelevens toch al een beetje ontdooid.

Een hartelijk woord kan veel doen.

Bij de anderen zit de angst er ook na acht dagen nog flink in. Ook dit keer hebben ze de deuren weer op slot gedaan. Ook dit keer weet Jezus door hun gesloten deuren heen naar binnen te komen. Opnieuw klinkt als eerste woord Zijn groet: "Vrede voor jullie!". Meteen daarna richt hij zich tot Thomas: "Thomas, kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig!"

Of Thomas ook daadwerkelijk Zijn hand in Jezus' zijde heeft gelegd, vermeldt Johannes ons niet. Misschien was het al voldoende dat hij de spijkerwonden zag. Hoe dan ook, Thomas roept vol verwondering uit: "Mijn Heer en mijn God!" Alle ongeloof is bij hem van het ene op het andere moment verdwenen als sneeuw voor de zon.

Hij ziet het nu zonneklaar: Er is er Eén, Die met ons is door alle diepte heen. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Hij geeft ons ook de ruimte om onze vinger op de zere plek te leggen. Wij raken door Hem genezen van alle pijn en verdriet, die wij aan het leven kunnen oplopen.

Onze wonden worden geheeld! De Opgestane heeft het laatste woord over ons.

"Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven", luiden Jezus' slotwoorden.

Wij horen tot degenen, die niet zien. Wij krijgen Jezus niet te zien, zoals Thomas hem te zien kreeg.

Toch is Hij op elke eerste dag van de week, waarop wij samenkomen, aanwezig. Vanuit de dag van Zijn opstanding trekken wij de week weer in. Het is het beeld van Bertel Thorvaldsen, dat ons helpt dit beeld van Hem steeds voor ogen te houden: “Hij is niet dood, Hij leeft!”

Dit Christusbeeld mag dan straks uit onze ogen verdwijnen, het beeld zal ons bijblijven.

Al trekken wij onze kerk uit, we mogen deze Opgestane altijd voor ogen houden.

Als een beeld, dat ons bijblijft.

Hij is het die ons bij ons vertrek toeroept:

“Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van onze wereld.”

Daarom zullen wij verder trekken met Zijn woord van “Vrede”.

Gezegende Paasdagen!

## **Beelden die ons bijblijven**

Denkend aan het beeld in de kerk, dat wij achterlaten, kwam bij mij de gedachte op:

Welk beeld zal ons bijblijven van al die jaren, waarin wij deel uitmaakten van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap in Eibergen?

Dat zal vast meer dan één beeld zijn.

Hoe aardig zal het zijn om deze beelden van herinnering met elkaar te delen.

Wordt er niet gezegd: “Als je geluk deelt wordt het groter”.

Maar ook: “Gedeelde smart is halve smart”.

Straks vieren we ons 130-jarig jubileum. Tegelijk stoppen we als afdeling op dit hoogtepunt. Vreugde en dankbaarheid met onontkoombaar ook een schaduwkant.

Jan Meerdink zet zich in voor een herinneringsboekje, waar ieder van ons tot eind juli een bijdrage aan kan leveren. De plaatjes en beelden, die daarin een plek krijgen, zullen straks een kostbare herinnering voor ons allen zijn. Beelden, die ons zullen bijblijven. Allemaal kunnen wij daar een eigen bijdrage aan leveren.

Dus: laten we er samen iets moois van maken.

Op deze manier geven we elkaar een parel van grote waarde mee.

Jan Hazeleger

## **DIE ONS IS VOORGEGAAN**

Op 4 januari 2019 is in de leeftijd van 89 jaar van ons heengegaan:

**Albert Jan Mellink**, weduwnaar van Sjoukje Mellink-Hoekstra. Hij woonde op Diekerweg 3 in Rekken.

Zijn kinderen hebben boven de aankondiging van zijn overlijden gezet:

Bijna negentig jaar heeft hij genoten van alles  
wat het leven te bieden had.  
Het laatste stukje was moeilijk  
omdat zijn lichaam “op” was,  
maar zijn hoofd nog niet.  
Nu heeft hij rust en nemen we afscheid  
van onze sterke vader en opa.

Ook in onze geloofsgemeenschap was Appie Mellink een goede bekende. *Hij was echt een natuurmens. Gelukkig kon hij praktisch tot het einde toe aan de Diekerweg vertoeven.*

Werkelijk een plek midden in de natuur! Hij hoorde daar thuis.

De laatste keer dat ik hem ter gelegenheid van zijn verjaardag thuis bezocht, wees hij mij tijdens ons gesprek op een gegeven moment

vanuit het raam op een boom, die in het weiland aan de overkant van zijn huis in dat weiland staat.

“Die boom staat daar fier en sterk alleen in dat weiland”, zei hij tegen mij. “Andere bomen en struiken staan op ruime afstand van deze boom. Ik voel mij net als die boom.

Mijn leeftijdgenoten zijn om mij heen weggevallen. Ik kan met hen niet meer praten over wat wij vroeger met elkaar meegemaakt hebben. Ik ben door mijn leeftijd op eenzame hoogte gekomen. Het is mooi dat ik zo’n hoge leeftijd mag bereiken, maar het heeft ook zijn schaduwzijde.

Zelf denk ik door zijn opmerking ineens hierbij aan de boom, waarover in de Bijbel in Psalm 1 spreekt: “De rechtvaardige is als een boom, geplant aan stromend water, die zijn vrucht geeft op z’n tijd. Zijn bladeren verwelken niet.”

Zo bleef Appie Mellink tot op hoge leeftijd fris in zijn manier van doen.

Bij de tijd ook als een mens, die hield van recht door zee.

Op de bedankkaart staat een foto, waarop hij op z’n grasmaaier zit. Met plezier maaide hij daarmee tot voor kort al het gras om zijn huis.

Hij bleef in de weer, totdat het echt niet meer ging.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dat de herinnering aan hem ons tot zegen mag zijn.

Jan Hazeleger



## **Terugblik**

### **Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op maandag 25 februari 2019 in de koffiekamer.**

Afwezig met kennisgeving: mevr. A. Rietman, mevr. D. Onstein en mevr. G. Reesink.

Aanwezig waren 19 leden en 5 vrienden.

Betsy Simmelink opent deze allerlaatste ledenvergadering van de vrijzinnigen Eibergen. Zij is verheugd dat zoveel mensen aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering wordt meegedeeld dat er nog 1 Lichtvenster zal verschijnen met Pasen.

Voor 1 juli dienen ook de stukjes met als onderwerp “Wat betekent de NPB voor U?” ingeleverd te worden voor het Jubileumboekje in november.

Ingekomen stukken: Er is een brief van Marchel Chevalking ontvangen waarin hij aangeeft dat hij na de opheffing pastorale zorg wil verlenen aan de leden. Het hoe en wat wordt besproken op de kringvergadering van 20 maart 2019. (Samen met de afdelingen Varsseveld, Enschede en Aan de Regge.)

De kerk is verkocht aan de heer en mevr. Timmer. De officiële overdracht zal zijn op 1 april 2019.

Met Pinksteren zal er geen dienst zijn. De fam. Timmer wil dan graag zelf iets organiseren. Betsy zal Conno Vlaardingerbroek vragen om de lezing te houden op een dinsdagmiddag als Onnépro bij elkaar komt.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Jan Meerdink geeft uitleg bij het financiële verslag en de begroting. Arend Jan ten Bergen en Alice te Velthuis hebben de financiële stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij gebruiken woorden als accuraat, erg zorgvuldig en een groot compliment voor Hannie ten Elshof en Jan Meerdink. Zij stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Een extra applaus is er voor Jan Meerdink en Herman Izaks voor hun betrokkenheid bij de verkoop van het gebouw.

De huidige kascommissie wil ook de volgende keer nog wel weer de kas controleren.

Het bestuur wordt benoemd tot vereffenaar.

Bestemming van het liquidatiesaldo. Hoe besteden we dit bedrag?

Een groot gedeelte wordt besteed aan de pastorale zorg in Eibergen. Het bewaren en uitdragen van het vrijzinnig gedachtengoed is van groot belang. Een keer of 3 à 4 komen we nog bij elkaar in het nieuwe jaar met medewerking van Marchel Chevalking.

De leden willen graag in september nog een keer bij elkaar komen.

Dit zal zijn op maandag 16 september.

(Voorlopig) Programma 3 november 2019: Eerst wordt een kerkdienst gehouden. (We komen nog terug op het herdenken van de overledenen) daarna een receptie met koffie en broodjes bij de Klok en tot slot een diner of buffet voor de leden.

Rondvraag: Marja Oskam wil wel mensen een interview afnemen als ze niet zelf iets willen schrijven.

Arend Jan ten Bergen stelt voor dat het bestuur een keer uit eten gaat voor het werk dat ze gedaan hebben.

Betsy dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering met een: "wel thuis."



Secretaris  
Hannie Schuurman

*Het bestuur tijdens  
de laatste Algemene  
Vergadering*

## Van de Penningmeester

De extra Algemene Ledenvergadering in november 2018 heeft besloten in 2019 geen contributie te heffen. Ieder lid diende zelf de machtiging tot automatische betaling van de contributie in te trekken. Helaas hadden dat enkele leden niet vóór 1 januari geregeld en ontvingen we van deze leden nog contributie. Op 4 april is deze contributie teruggestort naar de rekening van de betreffende leden.

## Bestemming batig saldo (liquidatie saldo)

Met de afdelingen Varsseveld, Enschede en Aan de Regge (Rijssen) is overleg gevoerd over de verzorging van pastorale zorg aan onze leden na de opheffing per 30 november. Zij hebben zich bereid verklaard deze zorg te verlenen. Er wordt hard gewerkt aan een goed plan hoe dit uit te voeren. Aan het landelijk bestuur is toestemming gevraagd ons batig saldo bij opheffing hieraan te mogen besteden. Volgens de statuten is deze toestemming nodig. Wij wachten op antwoord. Zodra de toestemming binnen is wordt het plan uitgewerkt en aan jullie kenbaar gemaakt. In september hopen we dit in de ledenvergadering te kunnen toelichten.

## Jubileum boekje

Het is de bedoeling dat ter gelegenheid van het 130 jarig bestaan een Jubileum boekje uit te brengen en zo de herinnering aan onze afdeling vast te leggen. Dit boekje wordt na afloop van de laatste dienst uitgereikt. De voorkant van het Lichtvenster zal de voorkant van dit boekje versieren. Ieder lid of vriend wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar herinnering in een verhaaltje te schrijven en in dit boekje te laten plaats. Het motto van deze verhaaltjes kan zijn: “**Wat betekent de NPB voor mij?**” Deze verhaaltjes (hoeven niet lang te zijn) dienen voor 1 juli 2019 ingeleverd te worden bij het bestuur. Jan Meerdink wil er dan een boekje van maken. Het bestuur hoopt vele leuke herinneringen te ontvangen.

## **Kanselbloemen**

De kanselbloemen zijn gegaan naar:

16 december: fam. Harder.

25 december: fam. Izaks en  
ds. Jan Hazeleger.

6 januari: mevr. E. Nijenhuis.

20 januari: mevr. G. ten Bergen en  
mevr. W. ter Welle.

3 februari: dhr. J. Meerdink Varsseveld en  
mevr. M. Memelink.

17 februari: mevr. D. Onstein.

3 maart: dhr. Arend Jan ten Bergen Hengelo en  
mevr. G. Reesink.

17 maart: dhr. A. Pot.

31 maart: dhr. Bennink Groenlo en  
mevr. D. Rietman.



## **Bedankjes**

Hartelijk dank voor de kanselbloemen, welke ik ter gelegenheid van mijn 80<sup>e</sup> verjaardag in ontvangst mocht nemen tijdens het koffie drinken na de dienst van 3 februari.

Jan Meerdink

Hartelijk dank voor de mooie voorjaarsbloemen die ik mocht ontvangen op 17 maart.

Aaldrik Pot

## **Giften**

De penningmeester de volgende gift ontvangen: 1 x € 20,--.

Hiervoor heel hartelijke dank.

## **Vooruitblik**

### **Paasontbijt eerste Paasdag 21 april**

Tja en dan kunnen we toch nog, ondanks de verkoop van onze kerk, voor het laatst aanzitten aan het paasontbijt, voorafgaand aan de dienst.

Om **9.00 uur** kunnen we aan tafel. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Al die jaren dat dit paasontbijt vooraf ging aan de paasdienst, was het een heel gezellig ontbijten. Dat het heel gezellig was, hoorden we ook vaak van de deelnemers; anders zitten we op eerste paasdag maar alleen.

Wie dus nu nog mee wil doen aan dit ontbijt, kan zich opgeven bij Betsy Simmelink, tel.: 06 33334875.

### **Dak- en thuislozenproject.**

Op 2 december ging Marjan van Zetten voor in onze kerk en tijdens het koffiedrinken, na de dienst, vroeg ze of wij weer wilden gaan inzamelen voor haar dak- en thuislozenproject. Herinnert u zich dit nog?

Het gaat dan om sokken, schoeisel, handdoeken, T-shirts etc. Wij hebben hierin toegestemd.

Zondag 4 mei komt Marjan weer naar Eibergen om voor te gaan in onze dienst. Het zou mooi zijn als we haar kunnen verrassen met vele volle dozen welke zij dan mee mag nemen naar Arnhem.

Inleveren van deze, voor u wellicht overbodige en daardoor niet meer gebruikte goederen kan bij Hannie ten Elshof en Diny Rietman. Zo kunnen ze nog weer een goede bestemming en gebruik krijgen.

## Oecumenische Hemelvaartviering, 30 mei 2019



Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden, dit keer in de Protestantse kerk Antonius in Rekken met de koffie in de tuin van Den Hof (bij slecht weer binnen)

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag. Hoe u ook komt: u bent van harte welkom om mee te vieren en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren.

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen/Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locaties Neede, Beltrum, Eibergen en Rekken

Ds. Jan Struijk,  
Ds. Jet Liefstink  
Ds. Jan Hazeleger  
Pastoraal werker Carla Roetgerink

*Noot van de redactie:*

*(Helaas kon er voor deze viering (bij u beter bekend als de Hagepreek) geen boerderij meer gevonden worden. Daarom nu in de kerk in Rekken. Maar goed, dit is voor ons toch ook een plek buitenaf, in landelijk gebied, met goede mogelijkheden voor een fietstocht er heen en weer terug.)*

## **Busreis**

In het laatste jaar van het bestaan van ons kerkje gaan we nog één keer een oude traditie van de damesgroep “Odith” in ere houden. Op de “derde Pinkster-dag”, zo noemden zij altijd de dag na Pinksteren, gaan we een busreis maken en dat is op



**dinsdag 11 juni a.s.**

Alles is besproken en velen hebben zich aangemeld voor deelname aan deze reis. Zij worden om 10.00 uur verwacht bij Short-golf Berkelland, Vunderinkslaan 3, 7151 AT Eibergen

We beginnen met kopje koffie met gebak om tien uur bij Short-golf Berkelland.

Om elf uur vertrekken we met de bus en gaan een verrassingstocht maken.

Om half zes zijn we weer terug voor een overheerlijk diner.

Heb u zich nog niet opgegeven en wilt u toch nog graag mee, meldt u dan bij Betsy Simmelink of Diny Rietman.

## **Ledenvergadering**

Tijdens de Algemene Vergadering van maart werd door de leden aangegeven dat zij in september nog graag een keer bij elkaar willen komen. Dat kan een gezellig samenzijn zijn, waarbij de stand van zaken rond de opheffing en de jubileumviering kunnen worden besproken. Ook kan dan worden besproken hoe het na de opheffing verder gaat met de verlening van pastorale zorg door de buurt afdelingen. Voor een goede organisatie en een goed contact met de pastorale werker, zal het goed zijn als er in Eibergen een contact persoon beschikbaar is. Wie van de jongere leden wil zich hiervoor beschikbaar stellen?

Besloten is deze vergadering te houden op maandagavond 16 september in de koffiekamer van de kerk.

Een uitnodiging volgt begin september.

## **130 jaar Vrijzinnigen Oost Twente**

Ook de afdeling Oost Twente te Enschede bestaat dit jaar 130 jaar. Zij willen dit jubileum vieren op zondag 13 oktober met een viering en aansluitend een receptie.

Daarnaast organiseren zij op zaterdag 6 juli het **Festival Ziel en Zaligheid**.

Geen festival met keiharde muziek en flitsend laserlicht, maar één voor ruimtewezens, levensgenieters en vriendenkers.

Als locatie hebben is gekozen voor het terrein rond de monumentale boerderij 't Stroink in het Stroinksbos in Enschede.



Een fraaie plek in de Enschedese Zuidwijken en gelegen aan de rand van de wijk Stroinkslanden.

Gepland zijn een openluchtviering, optredens, lezingen, muziek en activiteiten in de natuur. Wat ook het thema is van deze dag, natuur.

***Aan het eind van deze laatste Lichtvenster terug naar het begin van de afdeling, de notulen van de oprichtingsvergadering d.d. 1 november 1889 en zo is de cirkel bijna rond.***



Notulen  
van de vergaderingen der afdeling,  
Eibergen  
van den Nederlandschen protestantenband.

Op den 1<sup>en</sup> November 1809 is de afdeling  
Eibergen van den Nederl. Protestantband tot  
stand gekomen met 63 leden, na een afwek-  
kende rede gehouden door de Fortijg. Droogken  
van Ned.

Tot bestuursleden werden geboren de heeren  
H. Pruike, G. W. te Braak, G. S. Linderink  
& Hoeslag en H. A. Huender die in de  
duursvergadering op 11 November tot voorzitter  
korn en de heer H. Pruike tot ondervoorzitter  
der heer G. W. te Braak tot secretaris den  
heer H. Huender en tot penningmeester  
den heer G. S. Linderink

De heer Huender verbleef slechts voor  
1 jaar als bestuurslid te willen optreden  
en werd de rooster van aftreding vervolgens  
opgemaakt waarnaar aftreden  
in 1810 de heer Huender • 1811 de heer E. Hoeslag  
• 1812 de heer H. Pruike • 1813 de heer Linderink  
• 1814 de heer G. W. te Braak.

## **Overzicht kerkdiensten 2019**

<b>Datum</b>	<b>Aanvang</b>	<b>Predikant/Voorganger</b>
18 april	<b>19.00 uur</b>	Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Avondmaal.
21 april	10.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Pasen.
4 mei	10.00 uur	Mevr. M. van Zetten, Arnhem.
19 mei	10.00 uur	Drs. M. Roos, Leiden
30 mei	10.30 uur	Hagepreek te Rekken (Oec. Hemelvaartviering)
23 juni	10.00 uur	Gez. Dienst: PKN en Vrijz.Geloofsgem. NPB
7 juli	10.00 uur	Dhr. M. Chevalking, Doetinchem
21 juli	10.00 uur	Ds. J. van Schaardenburg, Haaksbergen
4 aug.	10.00 uur	Mevr. H. Tuut, Eibergen
18 aug.	10.00 uur	Mevr. L. Sies-Koning, Neede
1 sept.	10.00 uur	Dhr. M. Chevalking, Doetinchem
15 sept.	10.00 uur	Mevr. N. Hengeveld, Eibergen
29 sept.	10.00 uur	Ds. D. Floors, Rheden
13 okt.	10.00 uur	Enschede Jubileumdienst
20 okt.	10.00 uur	Ds. J. Bouwmeester, Zeist
<b>3 nov.</b>	10.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen; <b>Slotviering</b>

Ds. Jan Hazeleger en  
het bestuur wensen u allen

