

Voorzitter: Ds. B. Koek,
Zonnebeekweg 114a, 7546 RH - Enschede
Tel.: 06 20714608 bertkoek11@icloud.com

Penning-
meester: Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer
J.W.Hagemanstr.73, 7151 AE - Eibergen
Tel.: 0545-471739 gh.tenelshof@planet.nl

Secreta-
riaat: Hannie Schuurman-Duitshof
't Hambroek 40, 7271 DW - Borculo
Tel.: 0545-272635 henhschuurman@gmail.com

Bestuurslid: Betsy Simmelink-Meddeler
't Meuke 88, 7481 JH - Haaksbergen
Tel.: 06 33334875 betsy.simmelink@hotmail.nl

Redactie:
en melding Diny Rietman
Wemerdijk 89, 7151 BH - Eibergen
ziekte/over-
lijden tel.: 0545-476803 dinyrietman@tele2.nl

Voorganger: Pastorale zorg: Ds. Jan Hazeleger
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.
Tel.: 0545-843294 jannes.hazeleger@gmail.com

Organist: Arend-Jan ten Bergen
Kalmarstraat 54, 7559 JA - Hengelo(O)
Tel.: 074-2909559
arend.jan.ten.bergen@gmail.com

Bank: NL 11 ABNA 059.10.14.378

t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen.
Het lidmaatschap voor 2017 bedraagt € 15,- per maand per lid.
Vanaf € 6,- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt dan
ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.

Zie ook www.vrijzinnigeneibergen.nl

Pasen: leven vanuit de opstanding.

“Hem, die jullie zoeken, heeft God opgewekt, hij is niet hier; vooruitgegaan is hij jullie naar Galilea.”

Marcus 16 : 6

Angst en blijdschap overvalt de drie vrouwen als ze bij het graf van Jezus komen en de grote steen, die het graf verzegeld had, een eindje verderop zien liggen.



Ze kunnen zomaar het graf in!

In het graf zit een jonge man in het wit, die tegen haar zegt:

“Niet schrikken, Jezus, de gekruisigde is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet.”

Wat is dit?..... Een nieuw begin??

Zou de dood dan toch niet het laatste woord hebben?

Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven, hoor ik op hetzelfde moment op televisie dat er opnieuw een terroristische aanslag is gepleegd. Dit maal in Londen. Er zijn ook nu weer doden en gewonden. Uiterekend op de dag, dat de aanslagen van een jaar geleden in Brussel worden herdacht. Opnieuw is er dood en verderf gezaaid.

Bevangen door angst en vol blijdschap zijn de drie vrouwen weggevlucht van het graf.

De schrik van Jezus' kruisiging zitten hen nog maar al te zeer in de benen.

Niet te geloven: Jezus, de gekruisigde, zou de dood te boven zijn? De gekruisigde zou de opgewekte zijn? Dat is toch te mooi om waar te zijn? Ze durven de mond niet open te doen om hierover ook maar iets aan anderen te vertellen. Ze zijn er voorlopig stil van.

Met Pasen worden wij als het ware op het verkeerde been gezet. Het kan toch niet zo zijn dat onrecht, lijden en dood onder ons niet het laatste woord zouden hebben?!

Alles lijkt onder ons toch steeds weer op de dood uit te lopen?

Wordt alles hier nu op z'n kop gezet? Wint het leven het dan toch van de dood?

Hoe zou je in deze wereld kunnen gaan vertellen, dat wij de dood te boven komen en dat op onze aarde geen goede daad tevergeefs is gedaan?!

Pasen verkondigt ons het goede nieuws, dat de wissel om is. Wij zijn op ander spoor gezet.

Op het spoor, waarop Jezus hun is voorgegaan naar Galilea. Het spoor van hoop, die doet leven!

Het duurt even voordat de drie vrouwen dit goede nieuws naar buiten durven brengen.

Geen wonder trouwens, want als zij het op een gegeven moment wel gaan vertellen, wordt het als onzin afgedaan. “Lariekoeke, kletspraat”, roepen de leerlingen van Jezus. Onmogelijk dus.

Het goede nieuws wordt door de mensen uit Jezus' eigen kring in eerste instantie niet geloofd.

Het goede nieuws gaat er ook bij hen niet zomaar in. Zo vreemd is dat nu ook weer niet.

Dit nieuws staat nogal haaks op al ons dagelijks nieuws.

Als Jezus' volgelingen zes weken later de Geest krijgen en op het Pinksterfeest in Jeruzalem naar buiten toe hun mond open durven doen om het grote nieuws van Jezus' opstanding uit de dood te vertellen, zijn er opnieuw mensen die het als onzin willen afdoen.

“Ze hebben te veel wijn op. Deze mensen hebben gewoon te diep in het glaasje gekeken”, roepen zij.

Opnieuw dreigt het goede nieuws de grond in te worden geboord.

Leven uit de opstanding. Dat doen we niet van de ene op de andere dag. Het stuit op twijfel, ongeloof en verzet in ons zelf en van buitenaf op onbegrip.

Bij de drie vrouwen vermengen angst en blijdschap zich op de Paasmorgen met elkaar. Angst om alle kwaad en geweld, dat zij hebben meegemaakt en blijdschap om het licht en het grote nieuws, dat hen op deze morgen ten deel gevallen is.

Treffend vind ik het dat in een lied van Huub Oosterhuis gezongen wordt:

“Licht, dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht, waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.”

We staan er op Paasmorgen als het ware eerst wat koud en onwennig bij in het Licht, dat over ons is opgegaan. Wat is dit voor een vreemd soort Licht? We waren nog aan het donker gewend. Onverwacht staan we ineens in het volle licht. Licht, dat ons een duwtje geeft, voorzichtig aanstoot. Licht, dat ons verkondigt:

“Je bent een kind, door God bemind en voor het licht bestemd. Wandel als een kind van het Licht.”

In dit Licht kunnen we ook schuilen tegen het donker. Het is licht, waar het duister geen vat op krijgt. Het verwarmt ons en vuurt ons aan om te geloven, dat het goede het zal winnen van het kwade. Wij mogen elkaar met dat licht aanstoten om elkaar in dat licht te zetten.

In een kinderlied, dat “De kinderen van Pasen” heet, wordt dit op een vrolijke en speelse manier weergegeven :

't Is Pasen, Jezus is opgestaan; 't is tijd om samen op weg te gaan

1. *op weg naar Heleentje, die altijd geplaagd wordt,
da's nergens voor nodig, Heleentje kom,*
2. *op weg naar Jan Willem, die altijd alleen is,
Hij heeft weinig vriendjes, Jan Willem, kom*
3. *op weg naar die rijke meneer in die villa.
Hij is niet gelukkig, Meneertje, kom*
4. *op weg naar de mensen, die wij kunnen helpen
dus eenzamen, armen en rijken , kom*

We geven je een hand, dan draaien we ons om en gaan op weg in een lange rij, want Pasen geeft je moed, Pasen maakt je vrij.

Pasen, een feest, dat ons aanstoot, het Licht in.

Pasen, een feest, dat ons op weg doet gaan naar anderen, die in het donker staan, om hun de hand te reiken en hen mee te nemen, het Licht in.

Pasen, een feest, dat ons met elkaar verbindt als kinderen van het Licht.

Ja, wij zullen er met de vrouwen bij het graf wel even een draai voor maken, maar wij mogen - God zij dank- toegekeerd naar het Licht leven, dat overwint.

Een opgewekt en vrolijk Pasen toegewenst.

Jan Hazeleger

Witte Donderdag 13 april

Al weer voor de 9^e keer houden we een Avondmaalsviering. Een dienst waarin we samen de maaltijd vieren van brood en wijn



en delen als teken van verbondenheid.

Een verbondenheid in geloof, hoop en liefde die Christus ons heeft voorgeleefd.

In deze dienst zal ds. Jan Hazeleger voorgaan.

Aanvang: 19.00 uur

Paasontbijt zondag 16 april



Velen onder U zullen zich nog wel het Paasontbijt van vorig jaar herinneren: de heerlijke broodjes, de eieren, maar vooral het gezellig met elkaar eten.

Vooraf dit laatste is weer een reden van het bestuur om dit jaar voor iedereen die daar aan deel wil nemen, een Paasontbijt te verzorgen.

U kunt al binnen lopen vanaf **8.45 uur**, waarop het ontbijt om **9.00 uur** wordt geserveerd.

De dienst begint om **10.00 uur**. Aan het eind van deze dienst zal er een **extra collecte** plaatsvinden ten behoeve van de **Voedselbank**. Het bestuur heeft besloten om het binnengekomen bedrag te verdubbelen.

Na de dienst is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken in de koffiekamer.

Wilt u zich, wanneer u deel wilt nemen aan het ontbijt, opgeven bij

Betsy Simmelink, tel.: 06 33334875.

Bijdrage onkosten: vrije gift



Veertig dagen op weg naar Pasen

“Bezinnend onderweg naar Pasen”

Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. Zo dromen wij ervan dat de komende veertigdagen-tijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem.

Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht naar Pasen.

Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 1 maart tot en met 17 april, willen wij:

ds. Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van de parochie HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge; Emailadres:
oikomeneachterhoek@gmail.com

N.B. Als u de bezinningsmails rond kerst 2016 heeft ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, u krijgt dan eind februari automatisch bericht van ons.

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?
Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
Een hartelijke en inspirerende groet van
ds. Eveline Struijk en
pastoraal werkster Marga Engelage.



Oecumenische Hemelvaartviering

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden, dit keer in het buitengebied van Beltrum, bij de familie Scharenborg aan de Bultemansweg 4a.

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag. Hoe u ook komt: u bent van harte welkom

om mee te vieren en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Ook kinderen zijn van harte welkom.
Er is een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren.

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen/Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie OLV Tenhemelopneming Beltrum.

Ds. Jan Struijk,
Ds. Jet Liefink
Ds. Jan Hazeleger
Pastoraal werker Annet Zoet.

Ziekenhuisopname



Mevr. Gerrie ten Berge verblijft op dit moment in het ziekenhuis in Winterswijk en is in afwachting voor een tijdelijke opname in een verpleeghuis. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

Met ds. Bert Koek, die in een ziekenhuis in Münster heeft gelegen en waar de artsen er alles aan gedaan hebben wat mogelijk was, gaat het op dit moment wat minder. Wij wensen Bert en zijn vrouw Ria sterkte en het allerbeste en zijn in gedachten bij hen.

Dhr. Joop Rietman heeft in het ziekenhuis in Winterswijk gelegen, maar mocht de andere dag al weer naar huis en maakt het goed.

Mevr. Dini Wulff uit Haaksbergen, verblijft tijdelijk in de Eschmarke in Enschede en ook zij is in afwachting voor een opname in een verzorgingshuis.

Giften

De penningmeester mocht de volgende giften ontvangen:

3 x € 10,-- , 1 x € 15,-- , 2 x € 50,-- en
1 x € 800,--.



Hiervoor hartelijke dank.

Hannie ten Elshof

Bloemengroet

De kanselbloemen zijn gegaan naar:

08 januari	Mevr. W. Izaks
22 “	Mevr. M. Memelink - Prinsen
05 februari	Dhr. J. Meerdink, Varsseveld
05 “	Mevr. E. Nijenhuis
19 “	Mevr. C. Schouten
05 maart	Fam. J. en A. Rietman
19 “	Mevr. D. Wulff, Haaksbergen
02 april	Mevr. D. ter Haar - Veldink



Bedankjes

Hartelijke dank voor de kanselbloemen, die ik op 22 januari mocht ontvangen.

Mini Memelink

Hartelijk dank voor het de prachtige bouquet tulpen, welke ik mocht ontvangen na de dienst van 5 februari. Ik heb er drie weken van kunnen genieten.

Eti Nijenhuis

Zeer verrast waren we toen we op zondag 5 maart een prachtig bouquet tulpen mochten ontvangen.
Hiervoor onze hartelijke dank!

Joop en Adje Rietman

In de dienst van 5 maart 2017, waarin Ali Manenschijn -Ponsteen als voorganger de dienst deed, was het thema

“Je eigen pad gaan”

Het boekje “Het pad van Ping” was de leidraad voor deze dienst. Uit dit boekje deze woorden:

*“Volg je verlangen met een warm hart.
Het doel van het leven is leven met een doel.
Een kikkerhuid kan met de jaren gerimpeld worden. Ga je zonder doel door het leven, nou,
dan komen er rimpels op je ziel.
Laat het wonder je nooit of te nimmer ontglippen.”*

Ook luisterden we aan het eind van de dienst naar het onderstaande pelgrimsgebed gezongen door Amanda Strydom.

*Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.*

*U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop*

*Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelijk vir my.*



*Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.*

*Moeder God u ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.*

*U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.*

Deze prachtige song kunt u ook beluisteren op uw computer
(uiteraard met geluid) door naar Google te gaan en toets
Amanda Strydom – Pelgrimsgebed (live).



Je gaat het pas zien als je het doorhebt

(een uitspraak van Johan Cruijff
25 april 1949 - Barcelona, 24 maart 2016)

Dat was het thema uit de kerkdienst van 19 maart j.l. van Ds.
R. Basten, uit Zuid-Scharwoude.

In deze dienst was er een gedicht van Paul van Vliet

De droom

Er was eens een droom en die droom leek vervlogen,
hij scharrelde eenzaam en oud door de stad.
Door de vrienden van vroeger verloochend, bedrogen,
een karikatuur, die zijn tijd had gehad.

En die stokoude droom ging langs deuren van huizen
waar ooit hij het stralende middelpunt was.
Geliefd en aanbeden, een held in 't verleden
met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas.

Hij nam ons mee langs wegen van liefde
tot hoog in de bergen naar de toppen van kracht.
En het uitzicht daarboven was niet te geloven zo mooi
en zo ver en nog nooit zo gedácht.

Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten,
verhongerd, vermagerd, verarmd en half blind.
En niemand heeft tijd om wat met hem te praten,
alleen af en toe nog een gek of een kind.

Dus als je 'm tegenkomt één dezer dagen,
haal hem in huis - probeer het een keer -,
geef hem een stoel en dan moet je hem vragen:
“Hee oude droom, hoe zat het ook weer!”

Dat je ons meenam langs wegen van liefde
tot hoog in de bergen naar toppen van kracht.
De wereld hervormen, de hemel bestormen
met nieuwe ideeën nog niet eerder bedacht?

Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven,
hij heeft 't geheim en dat zijn wij soms kwijt,
maar hij zal ons allemaal ooit overleven,
hij is zo oud als de wereld en zo jong als de tijd.

Maar je moet 'm beschermen, je moet 'm verzorgen,
je moet 'm koesteren onder de zon.
Je moet 'm vertrouwen vandaag al of morgen,
dan wéét je het weer, waar het ooit om begon.

Dan neemt hij je weer mee langs wegen van liefde
tot hoog in de bergen naar de toppen van kracht.
En dáár zal dan blijken dat je verder kunt kijken
en hoger kunt reiken dan je óóit had gedacht!



Overleden

Op 13 maart j.l. ontving het bestuur een mail van de voorganger van de Ned. Prot. Bond Mevr. Marthe de Vries uit Wassenaar, waarin ze meldde, dat ze regelmatig contact had met Mevr. Mien Visser uit den Haag.

Ook liet ze weten dat Mevr. Visser ziek was en dat zij altijd zeer betrokken was bij onze afdeling in Eibergen.

Wij hebben haar een kaart gestuurd en wensten haar van harte beterschap.

Helaas kregen wij een kaart dat Mevr. Visser op 28 maart overleden is.

Jaren heeft ze in Eibergen gewoond waar ze samen met haar man Jan Visser een huisartsenpraktijk had en waar zij het apotheekgebeuren voor haar rekening nam.

Als penningmeester heeft ze jaren in het bestuur van onze NPB gezeten.

Na het overlijden van haar man is ze verhuisd naar den Haag, maar bleef onze NPB trouw.

Bij het 120 jaar bestaan van onze kerk, was ze ook aanwezig en vertelde ze nog hoe ze genoot om al die “oude bekenden” terug te zien.

In de dienst van 2 april hebben wij haar herdacht en voor haar een licht ontstoken aan de Paaskaars.

Dat zij mag voortleven in de harten van iedereen die haar dierbaar was en onze gedachten gaan speciaal uit naar haar directe familie.

Diny Rietman

In de dienst van 2 april waar Mevr. A. Sies - Koning voor ging, was er een mediatief moment n.a.v. tekst Lao Tse, Chinees filosoof en stichter Taoïsme, **6^e eeuw voor Christus** en nog zo van deze tijd.

*Om vrede in de wereld te hebben
moeten de volken in vrede leven.
Om tussen de volken vrede te hebben
moeten de steden niet tegen elkaar opstaan.
Om vrede in de steden te hebben
moeten de burens elkaar verstaan.
Om vrede tussen de burens te hebben
moet er vrede heersen in huis.
Om thuis vrede te hebben
moet je die vinden in je eigen hart.*



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB



Eibergen, 4 april 2017

UITNODIGING

Het bestuur van de afdeling Eibergen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op

maandag 24 april 2017

aanvang 20.00 uur

in ons kerkgebouw, Kerkstraat 45 te Eibergen.
Vanaf **19.30 uur** staat de koffie/thee klaar.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2016 secretaris
5. Financieel verslag 2016 penningmeester
6. Verslag kas controlecommissie
7. Benoeming nieuw lid voor kas controlecommissie.
8. Bestuursverkiezing:
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden en derhalve geen verkiezingen nodig.
9. Verslag Kringoverleg
10. Gedachten vorming over de toekomst
11. Mededelingen en rondvraag

PAUZE

12. Gezellig samenzijn en napraten
13. Sluiting.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur,
Betsie Simmelink, wnd. voorzitter

Overzicht kerkdiensten 2017

Datum	Aanvang	Predikant/Voorganger
13 april	19.00 uur	Ds J. Hazeleger, Eibergen (Witte Donderdag: Avondmaal).
16 april	10.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen (Pasen).
30 april	10.00 uur	Ds. J. Bouwmeester, Enschede.
14 mei	10.00 uur	Ds. D. Floors, Rheden
25 mei	10.30 uur	Hemelvaartsdag (Hagepreek) Fam. Scharenborg, Bultemansweg 4a, Beltrum.
4 juni	10.00 uur	Ds. B. Koek, Enschede (Pinksteren).
18 juni	10.00 uur	Ds. J. van Schaardenburgh, Haaksbergen.
25 juni	10.00 uur	Gez. Dienst: PKN en Vrijz. Gel. Gem. NPB.
2 juli	10.00 uur	Mevr. Ds. Boon-Giltjes, Delden.
16 juli	10.00 uur	Drs. E. v.d. Schalk, Rekken.
30 juli	10.00 uur	Mevr. M. van Zetten, Arnhem
13 augustus	10.00 uur	Ds. B. Koek, Enschede.
27 augustus	10.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen.

Ds. Jan Hazeleger en het
bestuur wensen u allen een

