

Voorzitter: vacature



Penning-
meester: Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer
J.W. Hagemanstr. 73, 7151 AE - Eibergen
Tel.: 0545-471739
gh.tenelshof@planet.nl

Secreta-
riaat: Hannie Schuurman-Duitshof
't Hambroek 40, 7271 HB - Borculo
Tel.: 0545-272635
h.schuurman1212@gmail.com

Bestuurslid: Betsy Simmelink,
't Meuke 88, 7481 JH - Haaksbergen
Tel.: 06 33334875
betsy.simmelink@hotmail.nl
Tijdelijk waarnemend voorzitter

Redactie:
en melding
ziekte/over-
lijden Diny Rietman
Wemerdijk 89, 7151 BH - Eibergen
tel.: 0545-476803
dinyrietman@tele2.nl

Voorganger: Pastorale zorg: Ds. Jan Hazeleger
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.
Tel.: 0545-843294
jannes.hazeleger@gmail.com

Organist: Arend-Jan ten Bergen
Algonquin 23, 7551 KP - Hengelo (O)
Tel.: 06-12426156
arend.jan.ten.bergen@gmail.com

Aan het licht gekomen

“ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen ”

Johannes 1 : 5

In de dienst op eerste Adventszondag, waarin Marjan van Zetten voorging, ontstaken we weer het eerste Adventslicht van de Adventskrans en we verwonderden ons er opnieuw over dat er maar één vlammetje nodig is om het duister te verdrijven. Eén vlammetje maakt een wereld van verschil, het verschil tussen licht en donker.

Als Johannes ons de komst van Christus in de wereld meldt, dan herinnert hij ons aan het scheppingsverhaal. Het eerste woord, dat God riep, was: “Licht!”

Met dat ene Woord is alle leven begonnen, is onze wereld, zijn wij, aan het licht gekomen.

Ons eigen leven begon op het moment, dat wij uit het duister van de moederschoot aan het licht kwamen. Op een geboortekaartje stond eerder ook nog wel te lezen: “ Onze dochter/zoon aanschouwde op die dag het levenslicht”. Het heeft er iets van alsof op de dag van onze geboorte geroepen werd: “Licht!” In elk geval begon het leven voor ons op de dag van onze geboorte toen we aan het licht kwamen.

Als wij zeggen: “Nu gaat mij een lichtje op”, dan betekent dat, dat ons iets helder wordt wat ons tot op dat moment totaal duister was. Zo konden we ons als kind blind staren op een som, totdat de juf/meester deze had uitgelegd. Hoe plezierig was dat moment, dat ons een licht op ging en dat we de clou door hadden!

Zo wil Johannes ons in zijn evangelie duidelijk maken, dat met de komst van Christus het licht voor ons is doorgebroken.

Wij krijgen door hem helder zicht op God: zó is God in ons midden. Door ons lang en stil te verdiepen in de weg, die Jezus van Nazareth in zijn leven, lijden, sterven en opstaan onder ons gaat, gaan wij verstaan hoe de weg van God met ons is.

Het licht en de liefde, die door hem aan het licht kwamen, zijn niet te doven. De machten van het duister hebben geen vat op hem gekregen. Johannes voegt daar aan toe: “Wie hem ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij de gelegenheid gegeven om kinderen van God te worden.”

Talloos zijn inmiddels zijn broers en zussen, die net als hij, vriendschap en trouw hebben bewezen en onrecht uit de wereld weggedragen hebben, die de naam van deze God hebben “geheiligd”, zoals in het Onze Vader gebeden wordt.

Wij zeggen wel eens: “Het kan niet zo donker worden, of het wordt weer licht.”

Johannes zegt: “ Wij kunnen Zijn mildheid, goedheid en trouw binnenlaten en ons daardoor laten leiden. In hem wordt ons de kans, de mogelijkheid, gegeven om te leven als dochters en zonen van God. Voor wie in het licht van deze liefde zijn weg gaat, zal het nooit zo donker worden, of het wordt weer licht.

Kerstfeest schenkt ons de mogelijkheid om uit God geboren te worden, om als kinderen van God in Gods licht en uit zijn Geest te leven, zoals Jezus ons daarin voorging. Wij kunnen elkaar aansteken met zijn liefde. Als een vlam, die niet meer dooft. Kome wat komt.

Deze vlam mogen we brandend houden, ook nu wij het nieuwe jaar 2019 ingaan als een jaar, waarin wij als Vrijzinnige

Geloofsgemeenschap tegelijk met de viering van ons 130-jarig jubileum de deuren van ons kerkgebouw zullen sluiten.
De uitnodiging om vurig van geest te zijn en de nieuwgeboren Heer te dienen blijft voor altijd gelden.

Voor alle dagen van het nieuwe jaar geef ik u de volgende woorden door - de schrijver hiervan is mij niet bekend -:

Elke dag is een uitnodiging,
om goed te zijn voor jezelf,
om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging,
om jezelf te oefenen,
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging,
om je te verwonderen,
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging,
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging,
om intenser te leven dan nodig is,
om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging,
om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging,
om zin te geven aan dit leven.

Wie op de uitnodiging ingaat,
zal steeds meer van het leven houden,
ook al weet je dat je zult sterven.

Wie zich laat uitnodigen,
leert over grenzen heen te zien.

Gezegende Kerstdagen.
Vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Jan Hazeleger

Terugblik

VERSLAG VAN DE EXTRA LEDENVERGADERING OP 12 NOVEMBER 2018.



Aanwezig waren 18 leden en 7 vrienden plus 1 met een machtiging om te stemmen.

De voorzitter opent de vergadering en zegt blij te zijn met het grote aantal aanwezigen.

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Deze vergadering is bijeengeroepen om definitief te besluiten tot opheffen van de afdeling Eibergen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

De statuten schrijven voor dat voor het nemen van een dergelijk besluit tenminste drie/vierde van de leden aanwezig moet zijn. Dit is niet het geval. Daarom sluit Betsy de vergadering.

Na een korte pauze opent de voorzitter de tweede uitgeschreven vergadering.

De voorzitter stelt vast dat deze tweede vergadering voldoet aan het in de statuten gestelde en dus gerechtigd is besluiten te nemen inzake de opheffing van onze afdeling Eibergen.

Jan Meerdink vertelt over de voortgang van de verkoop van de kerk.

Er zijn 19 gegadigden die er een woonbestemming aan willen geven en 3 met andere bestemmingen. Een van deze 3 gegadigden heeft interesse en heeft een serieus bod uitgebracht.

De vergadering geeft toestemming om door te gaan. Hopelijk komt het nog voor het eind van het jaar rond.

Er wordt gestemd over de opheffing. Unaniem wordt besloten om de afdeling Eibergen van de Geloofsgemeenschap NPB op te heffen per 30 november 2019.

Even bijkletsen in de pauze.
Betsy Simmelink, Hannie Schuurman, Hannie ten Elshof en Arend Jan ten Bergen



Na de pauze komen de volgende punten aan de orde:

Nu tot opheffing is besloten stelt het bestuur voor om volgend jaar geen contributie te heffen. Iedereen is het hiermee eens.

U dient zelf uw machtiging bij de bank in te trekken.

Wat doen we met de inventaris?

Mogelijk wil de koper het een en ander overnemen. Mevr. ten Bergen vindt dat het beeld bij de kerk hoort en dient te blijven. Het bestuur maakt een inventarisatielijst. Iedereen kan aangeven wat hij of zij wil hebben.

Bestemming batig saldo:

Het bestuur probeert pastorale zorg in te kopen voor de leden. Op het kringoverleg zal hierover gepraat worden met de afdelingen Varsseveld, Enschede en Aan de Regge (Rijssen). Tijdens de viering van het 130-jarig bestaan op zondag 3 november 2019 zal een collecte worden gehouden voor 1 nog nader te bepalen goed doel.

Besloten wordt om in het voorjaar nog een keer een reisje te organiseren met een bus. Hier wordt enthousiast op gereageerd. Het idee wordt geopperd om een verhaaltje te schrijven over: **“Wat betekent de NPB voor jou?”** Deze verhaaltjes (hoeven niet lang te zijn) dienen voor Pasen ingeleverd te worden bij het bestuur. Jan Meerdink wil er dan een boekje van maken. Dit wordt meegegeven bij de laatste dienst. De voorkant van het Lichtvenster komt dan op de voorkant.

Tijdens de rondvraag geeft Arend Jan ten Bergen de complimenten aan het bestuur voor de aanpak. De heer Somsen wenst het bestuur veel sterkte.

Alle leden ontvangen het blad Vrije Ruimte. Volgend jaar wordt het digitaal uitgegeven. Gevraagd wordt om zelf uw e-mailadres door te geven.

Dit jaar met kerst wordt het laatste Lichtvenster uitgegeven. Mocht er volgend jaar nieuws zijn dan kan dit ook via een nieuwsbrief. Ook de preekbeurten worden niet meer op dik gedrukt papier uitgereikt.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet en wenst allen wel thuis.

Hannie Schuurman

Onnépro

Toen ik van Haarlo naar Eibergen verhuisde, was mijn eerste kerkdienst op 12 december 1999.

Ds. Bert Koek was de voorganger en na de dienst was er in de koffiekamer een “kerstmarkt”, met spullen allemaal gebreid, gehaakt, gebakken, eigengemaakte kerstkaarten etc., door de dames van Onnépro.

Het was er gezellig druk en ik voelde mij er direct goed bij.

Zo heb ik kennis gemaakt met Onnépro en ben er lid van geworden en daar heb ik tot heden nog geen spijt van gehad.

De dames van Onnépro doen veel voor de kerk zoals het schoonhouden en zelfs twee keer in het jaar de “grote schoonmaak”. Ze zorgen voor de koffie na de dienst.

De bijeenkomsten, 1 x per maand, waren altijd erg gezellig. Soms was er een spreker of werd er een film gedraaid. Altijd werd er in december een kerstmiddag gehouden, waarbij Eti Nijenhuis op het orgel speelde om ons te begeleiden bij het zingen van de kerstliederen.

Ook was/is er aandacht voor elkaar, hetzij bij vreugde of verdriet.

Hoe lang we nog verder kunnen met elkaar, weten we niet.

Bij een boerderij hangt nog een bordje aan de muur van een boer die aan het ploegen is met het gezegde:

“en de boer hij ploegde voort”.

Zo gaat het ook met Onnépro. Zolang het kan gaan we door, totdat de kerk verkocht is.

Op 17 december houden we onze kerstmiddag en op **maandag 7 januari** is er de Bingoavond. Iedereen is van harte welkom.

Voor de laatste keer bakken Han en Dinie Onstein hun “knieperkes”.

Mini Memelink-Prinsen

Ziekenboeg

Hannie ten Elshof en Dinie Onstein hebben beiden in het ziekenhuis in Winterswijk gelegen. Ze zijn weer thuis en wij wensen hen dan ook een spoedig herstel toe.

Kanselbloemen

De kanselbloemen zijn gegaan naar:

9 september	Mevr. R. Koek, Enschede.
“	Mevr. H. ten Elshof.
23 “	Mevr. A. Velthuis, Geesteren.
7 oktober	Mevr. D. Onstein.
21 “	Mevr. B. Simmelink, Haaksbergen.
4 november	Mevr. C. Veldink.
18 “	Mevr. M. Memelink.
2 december	Mevr. A. Sampimon, Haarlo.

Bedankjes

Hartelijk dank voor de kanselbloemen, welke ik mocht ontvangen na de dienst van 21 oktober.

Betsy Simmelink



Heel erg bedankt voor de prachtige tulpen, welke ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Ik heb er weken van kunnen genieten.

Eti Nijenhuis

Giften

Via een bestuurslid mocht de penningmeester de volgende gift ontvangen: 1 x € 20,--.

Hiervoor heel hartelijke dank.

"Sinterklaasgedicht"

Jan Hazeleger kreeg op Sinterklaasavond hoogst persoonlijk van Sint Nicolaas het volgende gedicht door voor Diny Rietman. Het was deze Goedheiligman kennelijk niet ontgaan, dat Diny met dit Kerstnummer voor de allerlaatste keer vorm gaf aan de uitvoering van ons Lichtvenster.

Beste Diny,

Wat heb jij dit werk altijd zorgvuldig gedaan!
je deed het met hart en ziel en zag het gewoon als een
volledige baan.

Was ieders inzet als die van jou,
dan stond er nooit iemand in de kou!

Warme groeten van Sint.

Onze vroegere plaatsgenoot Kees Prakke en al jaren wonend in Canada, vroeg mij of ik het onderstaande in het Lichtvenster wilde zetten. Elke keer wanneer ik hem aan de telefoon heb, of ik krijg weer een email, merk ik dat hij zich nog steeds enorm verbonden voelt met onze N.P.B.

“LICHTVENSTER” – Kerst, 2018

Dank aan u allen, voor het voortzetten van de Ned. Prot. Bond over de vele jaren. Wanneer we terug kijken, over wat u bereikt hebt, is er veel gedaan.

“HIJ” heeft ons zijn wereld aan ons toevertrouwd, om er te leven, te werken, de zorg te dragen en de goedheid in ons te ontdekken.

Toen ik op 3 April, 1955 mijn belijdenis aflegde, werd mij voor-gelezen, Markus: 16 vers 15:

Gaat heen in de gehele wereld, en predikt het evangelie aan alle schepselen.

Dit is ook voor de NPB gemeente. Het evangelie gaat door, waar u ook naar toe gaat en de vriendschap wat de NPB u gaf, gaat ook door.

Mijn dank aan Diny Rietman om mij op de hoogte te houden. De vele emails, maar ook het Lichtvenster was ‘speciaal’ om elke keer weer te krijgen.

Wens u allen een goed en gezonde toekomst.

Kees Prakke
Kerstmis - 2018

Bezinnend op weg naar Kerst



Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen opmerken

Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen.

Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Adventstijd, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen?

Geef u dan op bij Freek ten Berge;. Emailadres:

oikomeneachterhoek@gmail.com

Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Hebt u geen een computer / e-mailadres?

Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!



Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage (*pastoraal werker*) en ds.
Eveline Struijk.

Kerstontbijt eerste Kerstdag

Tja en dan kunnen we, vanwege de verkoop van onze kerk, voor het laatst aan het kerstontbijt voorafgaand aan de dienst.

Om **9.00 uur** kunnen we aan tafel. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Al die jaren dat dit vooraf ging aan de kerstdienst, was dat heel gezellig evenals het paasontbijt. Dat het heel gezellig was, hoorden we ook vaak van de deelnemers: anders zitten we op eerste kerst/paasdag maar alleen.

Wie dus nu nog mee wil doen aan dit ontbijt, kan zich opgeven bij Betsy Simmelink, tel.: 06 33334875.



Tijdens de dienst is er een extra collecte voor de **kerstpakketten** voor een aantal inwoners van Berkelland, die in uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren. Er wordt

niet gekeken of iemand lid is van een kerk, gelovig of niet gelovig, moslim of Christen.

Het bedrag van deze collecte en wat reeds opgehaald is in de diensten van december, zal door het bestuur verdubbeld worden.

Voor en tijdens de dienst zullen er weer (Kerst)liederen gezongen worden door **Jeroen Sanders**, uit Hengelo, die dit jaar al voor de vierde keer deelneemt aan deze kerstdiensten.

De Kerstdienst zal geleid worden door Ds. J. Bouwmeester, die de kunst verstaat om in een ontspannen dialoog met zijn publiek allerhande kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen helder uiteen te zetten zonder er een moraliserende stempel op te drukken.

Oudejaarsdienst

Zoals alle jaren zal op oudjaar de dienst om **17.00 uur** beginnen. Hierin zal voorgaan ds. Jan Hazeleger. In deze dienst herdenken we de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Mensen van binnen onze gemeente en mensen die in ons persoonlijk leven een rol gespeeld hebben. Er is gelegenheid om een kaars voor hen aan te steken.



Bingo



Ook de Bingo op maandag **7 januari a.s.** is er voor de laatste keer. De koffie staat al om half acht klaar en de plankjes, waarvoor je de andere jaren vijf euro moest betalen, zijn nu gratis. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen.

Filmmiddag

Midden in een buitengebied ligt “Natuurtuin de Weerkamp” van de familie Lammers.

Wij, van Onnépro, hebben Henk Lammers uitgenodigd om

Op dinsdag 12 maart a.s. om 14.30 uur

voor ons een prachtige natuurfilm te draaien.



Hij voert ons langs een schat van bloemen en planten, vlinders, insecten, vogels en waterflora van deze aan de bosrand gelegen tuin. Elk seizoen weer anders, elk seizoen weer uniek. De afgelopen jaren vonden verschillende foto's en films, die Henk in de natuurtuin maakte, hun weg naar de natuurbladen en televisieprogramma's.

Iedereen is van harte welkom.

Busreis



Jaren geleden ging de damesgroep “Odith” altijd op de “derde Pinksterdag”, zo noemden zij altijd de dag na Pinksteren, een busreis maken.

Nu leek het ons, het bestuur, wel leuk om dat ook te organiseren in het laatste jaar van het bestaan van ons kerkje.

Er is al contact geweest met een busmaatschappij, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, en hebben de datum van

dinsdag 11 juni 2019

al vast laten leggen.

Vanaf het eerste kopje koffie met gebak om tien uur bij Short-golf Berkelland tot en met de laatste hap van een heerlijk toetje na het diner, ook bij de Shortgolf, is alles wat er die dag gaat gebeuren **geheel gratis**.

Om elf uur vertrekken we met de bus en zijn dan om half zes weer terug voor het diner. Het is een verrassingstocht!

Alle leden en vrienden van onze NPB kunnen zich hiervoor opgeven.

Kunt u niet aan deze dagtocht deelnemen, maar wel aan het diner, dan bent u daarbij van harte welkom.

Graag opgave voor de hele dag of alleen het diner

voor 15 januari a.s

bij Betsy Simmelink of Diny Rietman.

Dak- en thuislozenproject.

Op 2 december ging Marjan van Zetten voor in onze kerk en tijdens het koffiedrinken, na de dienst, vroeg ze of wij weer wilden gaan inzamelen voor haar dak- en thuislozenproject.

Het gaat dan om sokken, schoeisel, handdoeken, T-shirts etc.

Wij hebben hierin toegestemd en het zou mooi zijn als ze, wanneer ze op 4 mei weer hier komt preken, dozen vol mee terug mag nemen naar Arnhem.

Ergens moeten er nog mensen zijn

Ergens moeten er nog mensen zijn
die elkaar oprecht beminnen.
Waar de koffie klaar staat in de pot
en al wat klopt mag binnen.

Ergens moeten er nog mensen zijn
die het leed nog zien van anderen,
je weet wel ... zo'n ouderwetse buurt...
waar ze nog helpen elkander.

Ergens moeten er nog mensen zijn
die het verdriet mee helpen dragen
en voor je klaar staan, elke dag
zonder dat je het hoeft te vragen.

Ergens moeten er nog mensen zijn
die de oorlog echt niet willen
en bij het horen van zoveel leed
op hun benen staan te trillen.

Ergens moeten er nog mensen zijn
die het "onze vader" nog steeds bidden
en waar "onze lieve vrouwke" staat
met een bloemetje in het midden.

En zolang als er nog mensen zijn
blijft de wereld wel bestaan,
maar als dat ook niet meer zal zijn,
dan is het met ons gedaan.

Auteur onbekend

Overzicht kerkdiensten 2019

Datum	Aanvang	Predikant/Voorganger
25 december	10.00 uur	Ds. J. Bouwmeester, Enschede.
31 “	17.00 uur	Oudejaarsdienst: Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Tevens herdenking overleden .
6 januari	10.00 uur	Mevr. A. Maneschijn, Ponsteen Nijverdal.
20 “	10.00 uur	Mevr. N. Hengeveld, Eibergen.
3 februari	10.00 uur	Dhr. M. Chevalking, Doetinchem.
17 “	10.00 uur	Mevr. Ds. Boon-Giltjes, Delden.
3 maart	10.00 uur	Mevr. N. Swen-Fischer, Lochem.
17 “	10.00 uur	Mevr. H. Tuut, Eibergen.
31 “	10.00 uur	Ds. R. Basten, St. Pancras.
14 april	10.00 uur	Mevr. A. Sies-Koning, Neede.
18 “	19.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Avondmaal.
21 “	10.00 uur	Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Pasen.
4 mei	10.00 uur	Mevr. M. van Zetten, Arnhem.

Ds. Jan Hazeleger en het bestuur
wensen u allen gezellige feestdagen en
een goed en gezond 2019

