

Voorzitter: Hidde Ras
Niessinkkamp 47
7152 BJ - Eibergen. Tel.: 0545-474900
hidde.ras@kpnmail.nl

Penning-
meester: Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer
J.W.Hagemanstr.73, 7151 AE - Eibergen
Tel.: 0545-471739 gh.tenelshof@planet.nl

Secreta-
riaat: vacature, tijdelijk waarnemend
Diny Rietman

Bestuurslid: Betsy Simmelink-Meddeler
't Meuke 88, 7481 JH - Haaksbergen
Tel.: 06 33334875

Redactie:
en melding
ziekte/over-
lijden: Diny Rietman
Wemerdijk 89, 7151 BH - Eibergen
Tel.: 0545-476803
dinyrietman@tele2.nl

Voorganger: Pastorale zorg: Jan Hazeleger
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.
Tel.: 0545-843294 jannes.hazeleger@gmail.com

Organist: Arend-Jan ten Bergen
Kalmarstraat 54, 7559 JA - Hengelo(O)
Tel.: 074-2909559
arend.jan.ten.bergen@gmail.com

Bank: NL 11 ABNA 059.10.14.378

t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen.
Het lidmaatschap voor 2015 bedraagt € 15,- per maand per lid.
Vanaf € 6,- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt
dan ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.

Zie ook www.vrijzinnigeneibergen.nl

De Macht van het kleine.

Mijn oudste zus liep voor de “**Macht van het kleine**”. Zo werd dat zo'n 60 jaar geleden bij ons thuis gezegd. De “Macht van het kleine” was (en is nog steeds!) een maandblad van het Fonds ter bestrijding van epilepsie. Ik zie de titel bovenaan de voorkant van dit blaadje nog zo weer voor mij.

Eenmaal per maand bezorgde mijn zus een aantal exemplaren van dit blad op een aantal adressen in ons dorp. Dat was dan de avond, waarop zij liep voor de “Macht van het kleine”.

Ik moet daar aan terugdenken, als ik Jezus in het evangelie van Marcus hoor zeggen:

“Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde als het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.” (Marcus 4 : 30, 31 en 32)

Ik weet niet hoe het u vergaat bij het horen van een uitdrukking als “*het koninkrijk van God*”, maar zelf ga ik dan meteen aan iets groots denken, zoals het Koninkrijk der Nederlanden.

Dat koninkrijk van God moet iets groots zijn, zoiets als.... de hemel op aarde. Wereldwijd!

Wij zouden dat Rijk van God wellicht het liefst ook in één keer willen planten. Weg met alle ellende en onrecht, ziekte en narigheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde als bij toverslag!

Verrassend genoeg heeft Jezus het bij het koninkrijk van God beslist niet over iets groots. Integendeel, Jezus heeft het hierbij juist maar over iets kleins.

Vandaar dat hij deze gelijkenis inleidt met de woorden:

“Wie oren heeft om te horen, laat die nu goed luisteren.”

Wij dienen bij dit verhaal onze oren wijd open te zetten, want wij gaan iets horen wat wij niet verwacht zouden hebben!

Opletten dus! Het koninkrijk van God is te vergelijken met iets onooglijk kleins. Het rijk van onze Vader begint onder ons in het verborgene, als een zaad in de aarde en dan nog wel een onooglijk klein zaad. Onze God gaat voor de macht, de kiemkracht, van het kleine!

Het is de profeet Zacharia geweest, die ons gezegd heeft:

“Veracht de dag van de kleine dingen niet!” Wij zijn kennelijk nogal eens geneigd om aan kleine dingen voorbij te lopen.

“Wat heeft dat nou te betekenen?”, roepen we dan. *“Dat stelt toch niks voor!”* Wij kijken kennelijk eerder naar het grote dan naar het kleine. *“Wacht even”*, zegt Jezus ons. *“Loop niet voorbij aan het kleine. Sta daar juist goed bij stil! Heb oog voor de kiemkracht van het kleine. Het zal je verrijken.”*

Deze woorden van Jezus doen denken aan een liedje, dat u vast ook nog wel zult kennen.

Een liedje, dat Saskia en Serge jaren geleden zongen. De tekst is van Hans Peters :

“Het zijn de kleine dingen, die het doen, die het doen, het zijn de kleine dingen, die het doen...”

De complete tekst van dit liedje is als volgt :

*“Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht
Die uitgestoken hand, die je van hem niet had verwacht
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment
Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent.*

*Die kinderstem, die kleur geeft aan een saaie, grijze dag
Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet zag*

*'t Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon
Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon.*

*We leven in het groot, we maken veel misbaar
We praten wel, maar luisteren te weinig naar elkaar
We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen
We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen.”*

Trouwens over klein gesproken, hoe klein zijn wij zelf niet ooit begonnen in het verborgene van de moederschoot en zie wat voor een mens er bij onze geboorte aan de dag mocht komen en wat voor een mens er uit ons groeien mocht! Het is niet alleen vol wonderen om ons heen, wij zijn ook zelf een wonder! Ooit in het donker minuscuul klein, kwamen we als een mensenkind aan het licht.

Het is uitgerekend de *blinde* dichter Jan Wit geweest die ons leerde zingen:

*“Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen en open oren
om al Uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed
omdat de hemel mij begroet.”*

Een blinde ziet soms meer dan een ziende en wij kunnen soms ziende blind zijn!

Wie goed kijkt, ziet dat in het aardse het hemelse voor ons oplicht. God is dichterbij dan je denkt!

Wij zoeken het soms te hoog of te diep. Terwijl God vlak voor ons werkzaam is!

God gaat voor de macht van het kleine. Onze hemelse Vader heeft vertrouwen in de kiemkracht van het kleine. Jezus wil dat

het geheim van Gods werkwijze ons niet ontgaat en vraagt ons om er onze oren en ogen wijd open voor te zetten.

Wij hoeven niet, zoals mijn oudste zus toen, voor de “Macht van het kleine” één avond per maand te lopen, wij kunnen dagelijks voor deze “Macht van het kleine” gaan. Die stijl van leven zal niet alleen onszelf ten goed komen, maar volgens het verhaal zullen zich dan ook vogels van diverse pluimage bij ons thuis gaan voelen!

Om het in de geest van de gelijkenis te zeggen: Dit woord van Jezus vraagt er om zich als een vogel te nestelen in ons leven van alledag, want het zal ons en iedereen om ons heen ten goede komen als wij doordrongen blijven van de kiemkracht van het kleine.

Zoals een oud spreekwoord onder ons zegt : *“Niet het vele is goed, maar het goede is veel.”*

Dat het Koninkrijk van God volop onder ons groeien en bloeien mag!

Jan Hazeleger



Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB
Afd. Eibergen

125 jaar NPB Eibergen

Feestrede, uitgesproken door Hidde Ras, voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen, op 17 april 2015 ter gelegenheid van de viering van het 125 jarig bestaan van de afdeling op 1 november 2014.



Ik geef u eerst een zelfportret van de NPB. De naamgeving zegt al veel over de geschiedenis. Bij de oprichting in 1870: *Nederlandse Protestanten Bond*. In 1991 omgedoopt tot *Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB* en thans *Vrijzinnigen Nederland*.

Ik geef u een paar uitspraken uit het begin. Al op de eerste Algemene Vergadering in 1871 blijkt de identiteit problematisch te zijn. Al meteen bestaat er een zekere reserve tegenover de NPB. Was die zelf gekozen organisatorische afzondering wel zo'n goed idee als je verdraagzaamheid en vrijheid in je vaandel voert?

Bondsvoorzitter Opzoomer beklemtoonde vooral het doel, de orthodoxe geestdrijverij te bestrijden. Veel kritiek echter uit vrijzinnige kring. En weinig steun. Het aantal toegetreden leden was zelfs zo klein dat gevreesd moest worden dat deze eerste Algemene Vergadering meteen de laatste zou zijn. Bij het eerste bondsjubileum in 1895 was er echter alle reden om optimistisch te zijn. De NPB had de aanvankelijke bezwaren weten weg te werken en was uitgegroeid tot het middelpunt van de Nederlandse Vrijzinnigheid. De vereniging telde toen 17.000 leden en 157 afdelingen.

In 1946 schrijft het Weekblad van de NPB n.a.v. het 75-jarig jubileum: *de NPB heeft niet zijn kracht gezocht in een bestrijding van een meer rechtzinnige vroomheid, maar heeft positief het ondogmatisch christendom gediend en uitgedragen*. Bij het 100-jarig bestaan in 1970 komt de identiteitsdiscussie opnieuw aan de orde.

Dan schrijft men: *De NPB zal moeten ophouden te hinken op twee gedachten, kerk zijn of niet kerk zijn*.

Maar de keuze is voor een vrije kerk, niet gebonden aan dogma's, doch gedragen door een geestelijke traditie van het Christelijk verleden. Bij het 125 jarig jubileum wordt de vraag opgeworpen of de NPB een kader heeft te bieden voor een

nieuwe zoekende generatie, die geen kerkelijke bindingen meer heeft.

En nu naar Eibergen. In 1246 is voor het eerst sprake van het kerspel Eibergen. Tot 1616 was de Rooms Katholieke Oude Mattheüs de enige kerk in Eibergen. In dat jaar echter deed priester Becking 's morgens nog de heilige mis, terwijl hij 's middags voorging als dominee van de nieuwe leer.

De Oude Mattheüs trad toe tot de Nederduits Gereformeerde Kerk. De naam Nederlands Hervormd kwam pas veel later.

In de 19^e eeuw ontstonden steeds meer verschillende inzichten in geloofsbeleving in de Nederlands Hervormde Kerk. De Gereformeerden vonden de Hervormde Kerk niet rechtzinnig genoeg en jawel, daar zijn ze, de vrijzinnigen vonden de Hervormde Kerk te orthodox. Zij richtten in 1889 de afdeling Eibergen van de Nederlandse Protestanten Bond op.

Twee fabrikantenfamilies streden in Eibergen om de macht binnen de kerk. De familie Ten Cate van de stoomblekerij was de orthodoxe grondslag toegedaan. De andere grootmacht van het dorp, de familie Prakke van de leerlooierij en de pickerfabriek vertegenwoordigde meer de vrijzinnige inslag binnen de Hervormde Kerk.

Van de arbeiders uit het dorp, die in grote getale bij beide industriëlen werkten, werd verwacht dat ze achter hun baas stonden. Ook politiek vertaalde zich dat zo. De Prakkes waren liberaal en de Ten Cates confessioneel.

Op 1 november 1889 werd door 61 mensen besloten tot het oprichten van de NPB-afdeling Eibergen. De heer Prakke werd voorzitter. De contributie bedroeg 50 cent.

Vanaf 1890 besloot men één keer per maand een kerkdienst te houden. Vanaf 1903 vonden deze diensten plaats in hotel "De Kroon". De predikanten kwamen van elders.

In 1905 werd besloten tot het bouwen van een eigen kerk. Er waren toen 70 (!) leden. De grondkosten bedroegen f 600,--. De bouwkosten f 1.917,--, stenen en pannen f 808,--, architect

De bouwkosten *f* 1.917,--, stenen en pannen *f* 808,--, architect *f* 110,--. Het ijzeren hek kostte *f* 100,--. Alles te samen *f* 3.640,20. Het interieur *f* 329,80.

Vermogende leden namen veel van die kosten voor hun rekening. Op 17 december 1915 wordt de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond te Eibergen geopend.

Het ledental groeide gestaag. Er kwam een Zondagschool. De NPB was ook het middelpunt van de activiteiten van de V.C.J.C.. In de 40-er en 50-er jaren moet ik menigeen uit Eibergen getroffen hebben op de Pinksterconferenties.

In 1924 is de kerk te klein en wordt besloten tot uitbreiding met een bestuurskamer, een keuken en een toilet. Daar ligt de basis voor ons huidige koffiekamer-ritueel. Er kwam zelfs een torentje op de kerk.

Tot 1934 werden de kerkdiensten geleid door predikanten van elders. In 1934 was de tijd rijp om een eigen predikant te beroepen en was er kennelijk ook het geld. De eerste voorganger was de heer Mengerink uit Haaksbergen. Hij leidde ons door de tweede wereldoorlog en werd in 1949 opgevolgd door de heer Hoekstra. Hij liet in 1964 een bloeiende gemeente achter die bol stond van activiteiten. Na Hoekstra kwamen ds. Aay, ds. van Ouwerkerk en ds. van der Wal.

In 1982 zijn we voldoende geëmancipeerd voor een vrouwelijke predikante, da. Klaassen. 7 jaar nadien komt ds. Wery en vervolgens ds. Schoneveld.

Dan slaan de vrouwen toe: mevr. van Kampen, mevr. Hengeveld en als laatste mevr. Van Zetten. Nu zijn we zo klein geworden dat we aan emeritus ds. Jan Hazeleger genoeg hebben voor het pastorale werk.

De afdeling Eibergen heeft zich nooit druk gemaakt over de eerder uitvoerig besproken identiteitsdiscussie. Wij treden onze dorpsgenoten tegemoet met ons jaarlijkse dienstenrooster onder de verklaring: Wat is vrijzinnigheid?

- Geloven op grond van persoonlijke ervaring, vanuit het hart.
- Geloven op grond van vrijheid van denken en persoonlijke verantwoordelijkheid.
- Geloven met een kritisch oog naar traditie en kerk.
- Geloven met openheid en tolerantie naar andere godsdiensten en culturen.
- Geloven met openheid voor historisch-kritisch bijbelonderzoek.

Wij zijn er nog.

We zijn gelukkig met onze kerkdiensten.

We zijn gelukkig met ons kerkgebouw.

We zijn gelukkig met elkaar.

En dat houden we zo lang mogelijk vol.

Ik dank u.

Jubileum 125 jaar Nederlandse Protestantenvbond in Eibergen.

Qua vorm had het bestuur gekozen om het nuttige met het aangename te verenigen. Voorafgaand aan het feest in het kader van het 125 jarige bestaan van de NPB, afdeling Eibergen, was er nog de Algemene Ledenvergadering. Een kleine warming-up naar de borrel en het buffet. Qua locatie was men voor dit bijzonder gebeuren uitgeweken naar de recreatiezaal van ouderencentrum/seniorencomplex De Whemerhof.

Een kleine 40 mensen waren hierbij op vrijdag 17 april aanwezig; een mooie opkomst. Nadat om 17.00 uur de ALV in een prima sfeer was afgerond werden de glazen gevuld en getoost op deze bijzondere mijlpaal.

Bijzonder leuk was dat naast de vaste kern van trouwe leden en vrienden ook een aantal voormalige voorgangers aanschoven: Netty Hengeveld en Marjan Slaghuis. Oude herinneringen werden opgehaald, sociale contacten aangehaald en het laatste

nieuws gedeeld. Een gezellig en informeel samenzijn dat een culinair vervolg kreeg in een lekker stampotten- en toetjesbuffet.

Echter geen jubileum zonder het gesproken woord, waarin kort stilgestaan werd bij dit jubileum.

Onze voorzitter, Hidde Ras, loodste ons voortvarend en met foto's op het projectiescherm door 125 jaar vrijzinnigheid in Eibergen.



Mooi om die oude foto's te zien en het verhaal nog eens te horen over het ontstaan van de NPB in Eibergen.

Met een knipoog werd ook nog even gekeken naar de toekomst. Hoewel de vergrijzing hard heeft toegeslagen en het aantal leden gestaag afneemt is de drive om door te blijven gaan nog onverminderd aanwezig.

En dat zegt veel over de veerkracht en positieve grondhouding van het huidige bestuur en haar leden.

Hengelo (Ov), april 2015
Arend Jan ten Bergen.

BETSY SIMMELINK: LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 24 april 2015 werd (niets vermoedend) ons bestuurslid, Betsy Simmelink, naar het gemeentehuis van Haaksbergen

gedirigeerd en daar volstrekt onverwachts in het zonnetje gezet. Betsy kreeg uit handen van Burgemeester Hans Gerritsen een lintje opgespeld en werd hiermee Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Betsy ontving haar onderscheiding voor haar jarenlange grote inzet voor de medemens. Een kleine (en niet complete!!) compilatie uit haar voormalig en huidig rijke ‘werkterrein’: vrijwilligster in de Richtershof Haaksbergen, Diaken Hervormde Kerk Haaksbergen, mantelzorgster (o.a. voor haar ouders, schoonvader, broer en haar man Arie), voorlees- en knutseloma op verschillende scholen en peuterspeelzalen, vrijwilligster bij Livio (o.a. rolstoeldansen, actief kookmaatje voor 7 bewoners c.q. jong volwassenen met een beperking), bestuurslid Stichting



Vrienden van het Saalmerink, collectant voor het WIKOS, vrijwilligster bij het Wiedenbroek en laten we dit expliciet benoemen: al jarenlang actief bestuurslid bij onze eigen Ned. Prot. Bond in Eibergen!!

Op 3 mei 2015 werd zij door medebestuurslid Hannie ten Elshof namens ons allen van harte gefeliciteerd en het was bijzonder te horen hoe zij dit allemaal had ervaren. Ook nu zei ze wat ze in de dagen na haar onderscheiding al zo vaak had gezegd: “Te mooi voor woorden wat me hier overkomt. Dat zoveel mensen waarderen wat ik doe, terwijl ik het zelf heel gewoon vind. En blij ben dat ik het mag doen. Ik ben een gelukkig mensenkind!” Betsy, ook langs deze weg en namens alle leden & vrienden van de Ned. Prot. Bond afdeling Eibergen: nogmaals van harte proficiat en

we hopen in alle oprechtheid dat jij in goede gezondheid nog jaren bij ons actief zult zijn!

Hengelo, mei 2015.
Arend Jan ten Bergen.



en uiteraard hoorde er iets lekkers bij de koffie

Oecumenische hemelvaartviering Rekken.

De koffiedames konden het maar amper bijhouden, het bleef maar binnenstromen bij boerderij Vos op Gelink op die mooie hemelvaartochtend in Rekken! Met zo'n 175 mensen waren we uiteindelijk bij elkaar. Uit alle windstreken kwamen ze aanwaaien, velen, vanwege het mooie weer, op de fiets.



Gelukkig heeft de boerderij een enorme deel, zodat ook de zelf meegebrachte klapstoeltjes nog een plekje tussen de rijen stoelen konden krijgen.

Dankzij de moderne geluidsversterking vond het geluid zich, onder de eeuwenoude hanenbalken door, ook nog een weg naar alle mensen die buiten, bij de staldeuren staande de viering volgden. Vrolijk vers

geplukt fluitenkruid, een regenboogkleed en de door de kinderen geknutselde hartjes accentueerden de betekenis van Hemelvaart zoals die werd uitgelegd.. Er is verdriet, omdat Jezus is terug gegaan naar de Vader, maar hij geeft ons wel zijn Geest. We zijn niet alleen. Hij blijft bij ons. De Geest geeft ons troost, moed en kracht om iets moois van ons leven te maken, en dit uit te dragen in de wereld. Een veelkleurig gebeuren.

De koffie met krentenwegge na afloop lieten we ons goed smaken, het gaf de fietsers weer de nodige energie op de pedalen te gaan!

En o ja.....de jongeren van Göh?! Die hielden tijdens de viering zó'n overtuigend verhaal over het door hun gesponsorde doel: de "vluchtelingen van Villa Vrede", dat de collecte maar liefst € 458,52 opbracht! (en de diaconie v.d. prot. gemeente Eibergen-Rekken zal dit nog eens verdubbelen tot € 917,04!

Een mooie, "luchtige" vorm van oecumenisch vieren, werd het.

Met dank aan alle vrijwilligers van NPB, Paulusparochie en de Protestantse gemeenten Neede en Eibergen Rekken die de handen uit de mouwen staken.

Pastor Annette Zoet, ds. Jan Hazeleger, ds. Jet Liefink en ds. Eveline Struijk

MUZIEK- EN POËZIEDIENST

Al voor de achtste keer was het weer een prachtige ochtend met veel muziek, poëzie en samenzang op deze eerste Pinksterdag.

Vooraf aan deze dienst werd er stilgestaan en een kaars aangestoken vanwege het overlijden van Annie Navis, de vriendin van Jan Meerdink uit Varsseveld. Zij overleed op 14 mei.

Na het aansteken van de kaars werd: Geest van hierboven gezongen.

De inbreng van eigen leden was van jong: Carlijn Reesink (11 jaar) die op de saxofoon Mamma Mia (Abba) speelde tot oud: Mevr. Wulff (90 jaar) uit Haaksbergen. Zij droeg o.a. het gedicht vriendschap voor. Annemarie Sampimon speelde op de dwarsfluit Londonderry Air en Solvejg's Song. Op het kerkorgel werd door Eti

Nijenhuis A whiter Shade of Pale gespeeld en las Gerjanne Reesink het gedicht: Zwart Wit van Frank Boeijen voor en werd daarna de CD ten gehore gebracht. Zo waren er nog meer verhalen en gedichten en was de dienst heel “kleurrijk”.

Ik wil dan ook weer Arend Jan, Eti Nijenhuis, Gerjanne Reesink, Annemarie Sampimon en Hannie Schuurman hartelijk bedanken voor deze fantastische ochtend.

Diny Rietman

VRIENDSCHAP

Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om de schouders leggen.

Vriendschap is in iemands leven,
vreugde en verdriet mee beleven.

Vriendschap is niets vragen,
maar gewoon helpen en dragen.

Vriendschap is even gauw bellen,
om de laatste nieuwtjes te vertellen.

Vriendschap is praten, in vertrouwen,
wetend dat de ander de mond kan houden.

Vriendschap is durven te tonen,
welke gevoelens er in je wonen.

Vriendschap zit in kleine dingen,
die je tot weder vriendschap dwingen.
aan goede vriendschap komt geen end,
waar ter wereld je ook bent.

Vriendschap is een kostbaar kleinood,
dat met je meegaat tot in de dood.
En heb je echte vriendschap gevonden,
legt dat een pleister op vele wonden.

Daarom is het fijn,
om goede vrienden te zijn!

Bloemengroet

De kanselbloem zijn gegaan naar:

- 5 april Fam. A. ter Welle
- 19 april Mevr. N. ten Elsen - Veldink
- 3 mei Dhr. A. Mellink, Rekken
- 7 juni Fam. J. Rietman
- 5 juli Fam. E. v.d. Schalk, Rekken
- 2 aug. Dhr. Fr. Groot Obbink
- 16 aug. Mevr. A. Rietman
- 30 aug. Dhr. H. Ras



Mag ik jullie bedanken voor de mooie bloemen van de zondagmorgendienst van 23 maart.

Groetjes, Aaldrik Pot.

Wat een verrassing om op Paasmorgen de kanselbloemengroet te mogen ontvangen. Allen dank je wel met de hartelijke groeten van
Anton en Willie ter Welle.

Hartelijke dank voor de bloemen die wij op 7 juni j.l. mochten ontvangen i.v.m. ons 55-jarig huwelijk en de prachtige zonnebloemen voor mijn 80^e verjaardag.

Joop en Adri Rietman.

Giften

De penningmeester ontving de afgelopen periode de volgende giften: 1 x € 10,--, 1 x € 50,--, en 1 x € 100,--.

Vanwege het 125 jaar bestaan van onze NPB ontvingen wij € 25,-- en € 50,--. Voor alle giften heel erg bedankt.

Oecumene, huidige stand van zaken

Op 8 mei jl. was er een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de kerken in Eibergen en Rekken: de NPB, de locatieraad H. Mattheüs van de Paulusparochie en de PG Eibergen-Rekken. Helaas was de locatieraad van Rekken niet vertegenwoordigd. Sinds de Raad van

Kerken opgeheven is per 1-1-2015, zijn de besturen van de kerken, rechtstreeks verantwoordelijk voor de oecumenische activiteiten. Eén keer per jaar praten we met elkaar over de stand van zaken en over de eventuele activiteiten die ons voor ogen staan in de komende tijd.

Op deze bijeenkomst leefde aan het begin het gevoel, dat de oecumene op een laag pitje staat. Toen we echter de verschillende oecumenische initiatieven op een rijtje zetten, bleek dat reuze mee te vallen. Alleen wordt dat nu veel lossier georganiseerd! Daarom was het goed om van elkaar eens te horen, wat er gebeven is en wat nieuw is. Ik som op: **Oecumenische diensten:**

In januari is er de dienst van gebed om eenheid; in september zijn er vredesdiensten in Eibergen en Rekken. Nieuw is de gezamenlijke hemelvaartviering samen met Neede (was eerst alleen met de NPB). Sint Maartensvieringen zijn er in Eibergen en Rekken rond 11 november. Midden december is er een kerst-happening in 't Spieker. In Rekken is er in 2014 spontaan een 'Corsoviering' geweest, die ook dit jaar zal plaats vinden. Palmpassen wordt in Rekken ook gezamenlijk gevierd. **Diensten voor verstandelijk gehandicapten:**

Al ruim 30 jaar vinden deze diensten plaats in de Huve in Eibergen, nu 9 keer per jaar op de 2^e zondag van de maand. Van deze 9 keer is er één dienst in De Oude Mattheüs, samen met Spirit; en één dienst in de RK-Mattheüskerk. **De werkgroep Meergaarden:**

Deze werkgroep verzorgt al vele jaren diensten in de Meergaarden op 2^e en 4^e zondagavond en op de 3^e zondag 's morgens een Eucharistieviering. Maandelijks is er een bijeenkomst voor dementerende ouderen. **Spiritualiteit:**

Een nieuw initiatief is, dat er samen met Neede een zindag georganiseerd wordt rond de Antonius in Rekken; dit jaar voor het eerst ook met de Paulusparochie. En al een paar keer is een verblijf van enkele dagen geweest in een klooster met mensen vanuit de verschillende kerken. Met een groep mensen liepen we dit jaar op Witte Donderdag mee met het grote lichtkruis in The Passion in Enschede. **Emailactie advent en 40-dagentijd:**

Marga Peters en Eveline Struijk verzorgen al een aantal jaren een dagelijkse bezinningsmail in de weken voor Kerst en Pasen. Zij sturen deze mails nu aan meer dan 560 adressen! **Vormings en toerustingsactiviteiten:**

De verschillende activiteiten staan open voor wie ook. Apart ver-

melden we, dat Annet Zoet jaarlijks een cursus kunst en spiritualiteit geeft, waar ook protestanten aan meedoen.

Kerstpakkettenactie Berkelland:

In samenwerking met de gemeente Berkelland en met maatschappelijke organisaties worden jaarlijks kerstpakketten samengesteld voor mensen met een laag inkomen. Kerken ondersteunen de Voedselbank. Vanuit de kerken zijn er ook toegeruste vrijwilligers die mensen in financiële nood ondersteunen bij de Stichting Schuldhulp op Maat.

Overig:

Er zijn activiteiten, die weliswaar vanuit één kerk georganiseerd worden, maar waar ook anderen actief aan meedoen. We noemen de Kinderkerk (PG) (4x per jaar in de Antonius); de volwassenencatechese (PG) (2 deelnemers). Zo zien we, dat mensen de weg weten te vinden naar elkaars activiteiten!

Het is verrassend, hoeveel oecumenische activiteiten er zijn!! Wat ons opviel, is, dat afgelopen jaren spontaan allerlei van onderaf ontstaan is. Niet gestructureerd in een Raad van Kerken, maar ‘zomaar’ op initiatief van een kerk, een voorganger, een groep. Sommige initiatieven gaan een poosje mee, maar kunnen ook weer ophouden. Maar elke keer ontstaat er weer wat nieuws. De organisatie van de oecumene is veel minder ‘zwaar’ geworden, nadat de Raad van Kerken opgeheven is. Nu blijkt op ‘lichte’ wijze – d.w.z. zonder zware organisatie – toch van alles mogelijk te zijn! Het past goed bij onze dynamische en snel veranderende tijd, waarin telkens opnieuw gezocht moet/mag (!!) worden naar wat nu mogelijk is. Een paar jaar geleden schreven we een notitie over de stand van zaken in de oecumene met de titel: ‘Het net aan de andere kant uitwerpen’. Deze titel is een knipoog naar Johannes 21. Na de dood van Jezus gaan de leerlingen van Jezus weer terug in hun oude beroep: vissen. Het vangen lukt niet goed; de netten blijven leeg. ‘Iemand’ aan de oever (hij blijkt achteraf Jezus zelf te zijn) spoort de leerlingen aan om eens aan de andere kant de netten uit te werpen. Het resultaat van de vangst is verbluffend!

Zo blijkt een nieuwe manier van oecumene verbluffend inspirerend te zijn geweest! Hoopvol zien we uit naar weer nieuwe oecumenische mogelijkheden!

Ds. Jan Struijk en pastor Annette Zoet

Overzicht kerkdiensten 2015

Datum	Aanvang	Predikant
13 september	10.00 uur	Mevr. A. Maneschijn-Ponsteen, Nijverdal.
27 september	10.00 uur	Oecumenische Vredesdienst in de Oude Mattheús.
11 oktober	10.00 uur	Ds. G.J. Bouwmeester, Enschede.
25 oktober	10.00 uur	Dhr. M. Chevalking, Varsseveld.
8 november	10.00 uur	Mevr. Ds. M.G.A. van der Burgt, Ruurlo.
22 november	10.00 uur	Ds. R. Basten, Zuid Scharwoude.
6 december	10.00 uur	Ds. B. Koek. Oosterbeek.
16 december	20.00 uur	Brook Duo, Markelo
20 december	10.00 uur	Mevr. A. Sies-Koning, Neede.
25 december	10.00 uur	Kerstviering: Ds. J. Bouwmeester, Enschede.
31 december	17.00 uur	Oudejaarsdienst: Ds. J. Hazeleger, Eibergen. Tevens herdenking overledenen.

Kaarten voor het Brook Duo kunt u nu al bestellen bij:
Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer, tel.: 0545 471739 of
Diny Rietman, tel.: 0545 476803.

Op zondag 17 april 2016, aanvang 16.30 uur komt het Wladimir, Slavisch-Byzantijns koor uit Hengelo optreden in onze kerk.

