



Nieuwsbrief

Vrijzinnigen in Oost Nederland

januari 2017 nummer 2

Beste Vrijzinnigen in het oosten van ons land.

Het eerste nummer van deze nieuwsbrief, een initiatief van de afdelingen Almelo, Rijssen/Nijverdal, Eibergen, Varsseveld en Oost Twente, is heel positief ontvangen. Wat een prima reden is om vol enthousiasme door te gaan.

In het recent verschenen boek van Paul Rasor, '*Geloof zonder zekerheid*' staat het volgende citaat van de vrijzinnig theoloog Sallie McFague, "*Zoals ik het zie is de doelstelling van theologie om functioneel te zijn, dat wil zeggen in iemands leven wezenlijk iets te bewerkstelligen*". Niet alleen praten dus maar ook iets doen, iets teweeg brengen.

De activiteiten in deze nieuwsbrief bieden niet alleen de mogelijkheid tot onderling contact maar ook beleving en stof tot overdenking. Drie goede redenen om eens een activiteit te bezoeken. Of anderen op deze activiteiten opmerkzaam te maken.

Kent u mensen in uw netwerk die mogelijk ook geïnteresseerd zijn? Verras ze dan eens met een heel andere mail; stuur ze deze nieuwsbrief.

Hans Zwiers



Bibliodrama

Zondag

5 februari 2017

om 14.30 uur

“Kulturhus“ naast de Johanneskerk in Tweekelo.

Begeleiding, Wilma de Jong

In het woord 'biblio-drama' verwijst 'biblio' naar boeken, meer bepaald naar de bijbel en zo naar religieuze verhalen. Bibliodrama gaat het om het in actie zetten van een religieus verhaal. Het dramatiseren van een verhaal gebeurt in een groep met behulp van werkvormen zoals bijvoorbeeld inleving in rollen en dialoog tussen rollen. Je 'stapt' als het ware in het verhaal en speelt de rollen en situaties onder leiding van een deskundige. Door het spelen komt een wisselwerking tot stand tussen vragen, denkbeelden, intenties en handelingen van figuren uit de tekst en de persoonlijke levenservaringen van de speler. Zo kunnen bijbeltekst en actuele levenservaring elkaar wederzijds verrijken en dit leidt soms tot verrassende inzichten.



Als u mee wilt doen graag vooraf aanmelden bij :

Ellie Moonen: emoonen@planet.nl ,Tel: 074 250 0746 of

Wilma de Jong: wajong@web.de , Tel: 053 230 3416

Als er vervoer geregeld moet worden graag dat bij de aanmelding noemen!

Nellie Markus



Alejandra en Jose

Voorstelling

donderdagavond

16 februari 2017

*19.30 uur, Henricuskapel,
Oosterhofweg 48, Rijssen.*

Entrée €7,50 (incl. koffie/thee)

Informatie: Sieta Eeftink-Bergstra:
tel. 0548-615130,
mail: sietaeefink@gmail.com

Aanmelding gewenst

Nellie Markus zet zich, samen met een creatief team, in voor kinderen in Mexico die worden opgevangen in het familiehuis 'Casa Buen Señor' in Cuernavaca (Mexico) door hen creatieve activiteiten aan te bieden om zo hun traumatische ervaringen een plek te kunnen geven. Deze actie wordt in Nederland ondersteund door stichting WereldOuders. De monoloog 'Alejandra en Jose', die deze avond te zien is, is het verhaal van twee jongeren die wonen in het familiehuis.

Het verhaal gaat over armoede, geweld



Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen

25 maart 2017

Overijssels Russisch Vrouwenkoor

Radujsja

Aanvang 16.30 uur

Het Overijssels Russisch Vrouwenkoor *Radujsja* –het Russische woord voor 'Wees blij'-zingt Russisch-orthodoxe liederen. Deze liederen met oud-Russische teksten zijn gebaseerd op de Byzantijnse liturgie en worden volgens traditie zonder begeleiding gezongen. Ook heeft het koor Russische volksliederen op het programma staan.

Het vierstemmig koor o.l.v. dirigente

en troosteloosheid, maar ook over levenslust, hoop en de kracht van creativiteit. Met deze voorstelling wordt geld ingezameld voor de creatieve projecten.

Meer informatie vindt u op de website:

www.nelliemarkus.nl

Geduld is het teken van ware liefde.
Wanneer je echt van iemand houdt zul je
geduldiger met hem of haar omgaan.

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh is een verbannen Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver.

Adelya Malikov bestaat uit dertig vrouwen en trad de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Overijssel op.

Radujsja zal een aantal liturgische en religieuze liederen zingen. Hierbij wordt in het kort iets verteld over de achtergronden van de muziek en de teksten.

Entree bedraagt € 7,50 en is inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

Plaats: Stadskerk De Bleek,
Hofstraat 1 te Almelo

Hartelijke groet

Pieter van Rijssel,
2^e secretaris VVG



Het Overijssels Russisch Vrouwenkoor

Radujsja



Nieuwe datum muziekmiddag met Janroel

Datum: 19 maart

Plaats: afhankelijk van het aantal aanmeldingen in het Kulturhus naast de Johanneskerk. Bij minder dan 9 mensen bij iemand thuis.

Samen naar muziek luisteren en er daarna gezellig over praten is de opzet van de 'muziekmiddag'. Tijdens de laatste ledenvergadering kwam dit initiatief weer ter sprake en er meldden zich gelijk enkele deelnemers. Reden voor Janroel om dit initiatief weer leven in te blazen. Maar hoe stelt hij zich zo'n middag voor?

"Mijn idee is om met belangstellenden een middag te hebben waar het draait om de ontmoeting en daarnaast de klassieke muziek. Ik vind het leuk dat iedereen twee stukken muziek meeneemt en erbij vertelt waarom hij deze muziek wil laten horen, bijvoorbeeld: Ik vind het mooi/erg leuk, ik was bij een concert/ feest / ceremonie en het is me bijgebleven, enz. Het

alternatief is dat ik een programma in elkaar draai en daar de aanwezigen naar laat luisteren. Dan is het ontmoeten echter een stuk minder en is er meer sprake van eenrichtingsverkeer”.



Een middag met muziek en een persoonlijk verhaal. Klinkt interessant. Hoe nu verder?

*“De vorm die we bespraken was dat we met een paar mensen bij iemand thuis iets zouden organiseren omdat we dan zonder de kosten van het Kulturhus bij elkaar zouden komen. Joop heeft me de afgelopen week gebeld, Henk heeft een mail gestuurd en daar is als datum **26 februari** uitgekomen. Als zich n.a.v. dit stukje in de Nienduur meer dan acht mensen opgeven moeten we waarschijnlijk toch naar het Kulturhus. Dat merken we wel”.*

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar janroel.wies@8379.nl of bel na 19.00 uur 06 2927 9018

Groet,
Janroel

Café Cult 

The logo for Café Cult consists of the words 'CAFÉ' and 'CULT' stacked vertically inside a square border. The text is in a bold, sans-serif font.

Café Cult wil op een ontspannen en informele manier zoeken naar verdieping in het alledaagse leven. Café Cult organiseert gesprekstema's, filmavonden en af en toe een avond zonder thema, gewoon om te genieten van elkaars gezelschap en een vrij

gespreksonderwerp. De avonden hebben een inloopkarakter en een informele sfeer. Café Cult vindt maandelijks op de laatste vrijdag plaats vanaf 20.30 uur in zaal De Eendracht aan de Pr. Beatrixstraat.

Voor meer informatie of de mailinglijst kunt u terecht bij Anita Eeltink:
cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Zondag 5 februari 2017

10.30 uur (Inloop met koffie of thee vanaf 10.00H)

Balans lezing

Dagboek van de ziel

Mirjam Tirion-Ietswaart

Dagboek van de ziel der zeven levensfasen. Het grote verlangen dat met ieders geboorte wordt meegegeven, is om onze ziel tot uitdrukking te brengen. En vorm te geven op aarde. Dit verlangen vervullen is onze levensopgave. In iedere levensfase wordt een ander archetype in je wakker en krijg je een geschenk dat je tot hulp is bij deze levensfase. Dat deel van ons dat gericht is op zo pijnloos mogelijk te overleven, zet daar zijn eigen krachten tegenover.

Mirjam Tirion-Ietswaart is een ervaren coach, begeleider en trainer op gebied van persoonlijke groei. True Colours heet haar eigen coaching praktijk

Toegang 8,00 Euro per persoon.



Vrijdag 10 februari 2017

19.30 uur

Café Cult

Film

Boven is het stil

Drama over Helmer. Een alleenstaande boer van midden 50. Deze leidt een geïsoleerd leven met zijn oude gebrekkige vader. Slechts de dagelijkse komst van de melkrijder, Johan, is een lichtpuntje in zijn bestaan.

Toegang vrije gift.