



Nieuwsbrief
Vrijzinnigen in Oost Nederland

mei 2017 nummer 7

Ook in de zomer valt er iets te beleven



Wat is er genoeglijker dan op het balkon of het terras te genieten van een zachte zomeravond met op de achtergrond het geluid van een zingende merel? Kopje geurige thee onder handbereik en als kers op de taart een goed gesprek. Zie hier de schets van een luxe situatie.

Enkele enthousiaste mensen bedachten dat er in de zomermaanden meer te beleven zou moeten zijn. Onder de paraplu 'Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie' hebben zij zomeractiviteiten georganiseerd waarvan de lezing door Laurens ten Kate op 22 juni de eerste is. Meer daarover in deze Nieuwsbrief. Naast, uiteraard, andere boeiende activiteiten.

Voor wie geen zin heeft om er op uit te gaan maar wel iets wil doen is het schrijven van en 'mini saga' misschien iets. Het zijn korte verhaaltjes om te publiceren in onze Nieuwsbrief. Verderop vertel ik er meer over.

Tot slot wens ik u veel plezier bij het lezen van deze Nieuwsbrief en het bijwonen van een van de activiteiten.

Hans Zwiars
redactie



[Vrijzinnigen 'Aan de Regge'](#)

[Rijssen/Nijverdalen e.o.](#)

zondag 9 juli
11.00 uur

Hagenpreek

De jaarlijkse hagenpreek wordt gehouden bij
Informatiecentrum Boerderij 'n Witten, Borkeldweg 17, 7475 RV Markelo.



Spreker is mevrouw dr. Els van Wijngaarden.

Zij is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daar is zij eind 2016 gepromoveerd op 'De ervaringswereld van het voltooide leven'. Haar onderzoek is uniek: wereldwijd is zij de eerste wetenschapper die ouderen zo indringend over dit onderwerp heeft geïnterviewd.

Het boek waarin ze haar bevindingen heeft beschreven heeft de titel: '**Voltooid leven, over leven en willen sterven**'.

Bert Keizer, columnist in o.a. *Trouw*, beschrijft het boek als een eye-opener. 'Het is zo opvallend omdat ze de term 'voltooid leven' van zijn bedrieglijk rustgevende aura ontdoet.

Contactpersoon: Eef Roelofs,
eef.hermanda@gmail.com
0548-602536 / 06-10206948



Iedere zaterdag is stadskerk De Bleek open van 14.00 – 16.00 uur.

Muziek valt te beluisteren in de kerkzaal, exposities zijn te bekijken in de achterzalen. Koffie en thee worden geschonken door 2 gastvrouwen en – heren. In de gedenkhoeke kan een kaars aangestoken worden. Start op 6 mei en loopt tot de Open Monumentendag in september.

Het **Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie** start met diverse activiteiten:

22 juni

Lezing door Laurens ten Kate, hoogleraar Universiteit voor Humanisme te Utrecht.

De hemel gezongen, de hemel verzonnen; vrijzinnige reflecties over Herman Finkers en over verbeelding in de 21ste eeuw



We leven in een visuele cultuur. Beelden zijn minstens zo belangrijk als woorden en teksten. De digitale media versterken deze ontwikkeling. Beelden zijn meer dan boodschappen die ons informeren, meer dan producten die we consumeren, het zijn werelden op zich, waaraan we ons tijdelijk overgeven. Beelden doen iets met ons. Aan de hand van een liedje van de Almelose cabaretier Herman Finkers neemt Laurens ten Kate u mee in een zoektocht naar moderne verbeelding. Daarbij laat hij zien hoe mensen in beelden zin geven aan hun bestaan. De grens tussen verbeelding en werkelijkheid, tussen wat verzonnen is en wat echt bestaat, is dan niet zo vanzelfsprekend meer.

Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij publiceerde vorig jaar *De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21^{ste} eeuw* (Amsterdam: Sijbolet). In januari was hij te zien in het televisieprogramma *Het Vermoeden*.

9 juli

Hagenpreek in natuurgebied De Borkeld in Markelo rondom het thema van 'voltooid leven'

T.z.t. wordt de informatie op de website geplaatst. Zie www.debleekalmelo.nl



Nieuws van De Lichtkring

Zaterdag 3 juni, 10.00 uur Meditatieve wandeling

Op zaterdag 3 juni a.s. vindt er vanuit de Lichtkring aan de Beethovenlaan 10 te Almelo een Bleek-kuier plaats. Dit is een meditatieve wandeling. Aanvang is 10.00 uur einde rond 13.00 uur. Deelnemers nemen zelf brood mee en zorgen voor goede wandelschoenen of laarzen.

De ochtend begint met een stilteviering, daarna een kennismakingsronde met koffie en thee. Om 11.00 uur begint de Bleek-kuier: een wandeling van ongeveer 5 kilometer achter huize Bellinckhof en door het Beeklustpark. Kernwoorden voor de wandeling zijn: stilte-bezinning-verbinding. De lunch is om 12.30 uur en bestaat uit huisgemaakte soep en het zelf meegebrachte brood.

Donderdag 8 juni 20.00 tot 21.30 uur.

Aardse meditatie over bloemen

De meditatieve avond bestaat uit muziek, poëzie, stilte en een kaarsenritueel.



Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen van het gewone en het aardse. De aardse thema's hebben een diepere symboliek die we op deze avond aanboren. De zaal is open om 19.45 uur. Er is koffie en thee en wat lekkers.

We verzoeken u vriendelijk zich van te voren op te geven i.v.m. de beperkte ruimte:
tel: 0546-840484 of per mail: info@veelstemmiglicht.nl
Onkosten per activiteit € 5,00 (meer mag)
Meer info: www.veelstemmiglicht.nl

De Lichtkring

De Lichtkring, waarin o.a. de activiteiten van Veelstemmig Licht plaats vinden, is een initiatief van Da Monica Schwarz en Siebe Hiemstra. Monica Schwarz is predikant in de Open Oecumenische Gemeente De Bleek te Almelo.

Aardse spiritualiteit

Veelstemmig Licht is een werkplaats voor aardse spiritualiteit: een manier om geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. Het biedt activiteiten, producten en inspiratie. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien.

E: veelstemmiglicht@gmail.com

W: www.veelstemmiglicht.nl



Zondag 4 juni 2017

1e Pinksterdag

10.00 uur

Viering in de Johanneskerk (in het dialect!)

Voorganger: Netty Hengeveld

Organist: Martin Koning

Zondag 25 juni 2017

Spirituele wandeling

10.30 uur

De jaarlijkse spirituele wandeling is in het Het "Lankheet" in Haaksbergen. We starten vanaf de parkeerplaats in de buurt van "Theetuin Jordaan" en na de wandeling komen we in de theetuin weer bijeen.





Communicatiecampagne

Kwetsbaarheid

Vrijzinnigen Nederland startte met een nieuwe communicatiecampagne onder het motto 'Kwetsbaarheid'.

Een thema dat in deze tijd steeds belangrijker wordt door de autonomie van de mens, de maakbaarheid van het leven en de wereld om ons heen.

De kwetsbaarheid van de mens en de natuur dreigt onder te sneeuwen. Uiteindelijk verandert er aan die kwetsbaarheid niet veel. Een mens blijft immers mens en de natuur blijft immers natuur.

Met blogs, kronieken, quotes en vlogs nemen wij je mee in de wereld van de kwetsbaarheid: www.vrijzinnigen.nl/kwetsbaarheid.

Vorige week stond in het teken van Hemelvaart 'De lucht in', over herinneringen en vragen bij deze feestdag.

Deze week staan we stil bij de theologie van de kwetsbaarheid. Hoe kijken andere religies tegen kwetsbaarheid aan, over aanraken en aangeraakt worden en het pacifisme.

De volgende subthema's komen aan bod:

- De lucht in
- Theologie van de kwetsbaarheid
- De kwetsbare ziel
- Kwetsbaarheid van vrijzinnigheid
- De kwetsbare mens in de zorg
- Hoera! Ik ben kwetsbaar

Alle bijdragen op de website mogen jullie vrij gebruiken en verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joanna van Maanen, communicatie@vrijzinnigen.nl en 033 468 90 00.

landelijk bureau
Vrijzinnigen Nederland
Spoorstraat 1
3811 MN Amersfoort
033-4689000
www.vrijzinnigen.nl
@Vrijzinnigen_nl / facebook Vrijzinnigen Nederland

Schrijf eens een mini saga

Een *mini saga*, in het Nederlands een *mini kroniek*, is een kort verhaaltje van precies

50 woorden. Dat is zonder de titel die maximaal 17 woorden lang mag zijn. Hieronder een voorbeeld:

Humorfobie

Er zijn mensen met hoogtevrees, met smetvrees en met humor. Die laatste afwijking is ernstig en erg gevaarlijk. In de tijd van de hofnarren was een foute grap soms zelfs dodelijk. In deze verlichte tijd lijden alleen nog dictators aan de humorfobie. Dictators komen zelfs in de beste families voor.

De techniek is te beginnen met de laatste zin, bijvoorbeeld *Een lachspiegel toont vaak de waarheid, of Maar ik hou helemaal niet van aardbeien*. Vervolgens wordt de situatie bedacht en kan het gepuzzel beginnen. Tekstverwerkers geven in de hoek linksonder het aantal woorden weer.

Veel schrijfplezier gewenst, inzendingen graag opsturen naar tekstschrijver@tekstbureaudeweaverij.nl onder vermelding van **mini saga**.

hans

De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt op 26 juni 2017.
Kopij graag opsturen uiterlijk 22 juni.