



# Nieuwsbrief

Vrijzinnigen in Oost Nederland

maart 2017 nummer 4

---

## Voorjaar

Gisteravond keek ik op Internet naar de website van de Vogelbescherming waar ik een privé inkijkje kreeg in verschillende vogelnesten. Zo ontdekte ik dat de bosuil al twee jongen heeft en de slechtvalk twee eieren. In het park achter ons huis dartelen de eerste lammetjes en de koolmees heeft al een paar keer de nestkast in onze tuin geïnspecteerd. Wie nieuwsgierig is kan veel beleven.



Dat kan in de natuur maar ook met anderen. De activiteiten in deze Nieuwsbrief bieden veel dat beleving biedt. Zo zijn er lezingen, een film en een workshop. De eerstkomende lezing van de Remonstranten Gemeente Twente, - welkom -, is al op de 25e, de laatste zaterdag van maart. Dus is de deadline naar voren gehaald. Nu maar hopen dat alle ontvangers de Nieuwsbrief snel kunnen doorsturen.

## Persberichten service

Het communiceren met een Nieuwsbrief is uitstekend als de ontvangers bekend zijn. Toch willen we soms ook onbekenden uitnodigen, het gereedschap is dan een persbericht. Met ingang van april kunnen de ontvangers van deze Nieuwsbrief gratis een persbericht laten maken van hun activiteiten. Een tijdig mailtje is voldoende.

Ik wens iedereen een goed begin van het voorjaar toe.

Hans Zwiers,  
redactie

---



Lezing

## **Christelijke motieven en klassieke mythologie**

**7 mei 2017**

**dr. H. (Henk) Schoonhoven**

'Kulturhus', - een bijgebouw van de **Johanneskerk** - Tweekelerweg 110 in Enschede. (routeplanner Hellerweg 30).

**Aanvang 14.30 uur.**

De duur van de lezing is ongeveer 1,5 uur, na 45 minuten is er een pauze van 15 minuten. De kosten voor deze lezing zijn € 7,50 voor niet-leden en € 5,- voor leden. Koffie en thee zijn voor eigen rekening.

### **Over de lezing**

Zijn onze Christelijke motieven exclusief Christelijk?

In deze lezing neemt dr. Schoonhoven ons mee naar de wereld waarin het Christendom ontstond. Met veel voorbeelden laat hij de toehoorders kennismaken met de rol die de Grieks-Romeinse cultuur heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een zelfstandig Christendom. Enkele onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod komen zijn 'paradijsvoorstellingen', de 'maagdelijke geboorte', 'vrede op aarde' en 'voorstellingen over het hiernamaals'.

### **Over dr. Schoonhoven**

Dr. Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft lezingen en verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

---

**Lezing**

zaterdag 25 maart,  
11.00 - 12.30 uur

Remonstrantse Kerk, **Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo**  
tel. 074 – 291 82 49

Entree: € 5,- leden/vrienden, niet leden/vrienden € 10,-

De lezing wordt verzorgd door Martien Brinkman

## **'God is liefde, in de literatuur en in de theologie'**

Martien Brinkman stelt in het boek 'Door woorden gekust. Talen van de liefde' door Johan Goud, (Klement 2016) de nieuwtestamentische uitspraak 'God is liefde' centraal.

Hoe bedreigd die geloofsuitspraak is, licht hij toe aan de hand van twee romans (van de Amerikanen Peter de Vries en Philip Roth) waarin de discussie over God en het kwaad in de wereld plaats vindt.

'God is liefde', zo concludeert hij, is geen neutrale constatering maar vereist menselijke activiteit, en het is een afirmatie die de negatie maar net overstijgt.

### **Over Martien Brinkman**

Prof. dr. Martien Brinkman (1950) is sinds 2015 emeritus hoogleraar oecumenische en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hij publiceerde onder meer: **De niet-westerse Jezus, Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer** (2007) en **Jezus Incognito. De verborgen Christus in de westerse kunst vanaf 1960** (2012).

Voor meer informatie:

**Anke Kampinga**, namens de Programmacommissie van de Remonstrantse Gemeente Twente in Hengelo.



---

Workshop

## **Afstand en Nabijheid**

**9 en 23 april**

**BIC** (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem

Er is een inloop met een kopje koffie of thee **vanaf 10.00 uur**.

Aanvang van de workshops 10.30 uur, einde 11.45 uur.

De workshops worden gegeven door **Erna Wagenaar**

### **Soms lijkt het net een dans... Mijn ruimte stopt waar die van de ander begint. Is dat wel zo? En hoe sta ik daar dan in? Zijn alle situaties gelijk?**

Op 09 april en 23 april zijn er in twee modules van een workshop over "Afstand en Nabijheid". De modules zijn gekoppeld maar ze kunnen, in overleg, ook afzonderlijk bijgewoond worden. Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage.

Doel, bewustzijn vergroten/ grenzen verkennen

Doelgroep, ieder die zich herkent in het thema en hier bewuster mee om wil gaan

Middel, interactief ontdekken en leren toepassen nieuwe inzichten

**09 april 2017**

#### **Module 1:**

Verkennen we onze eigenheid door interactief met elkaar op zoek te gaan naar patronen van handelen en reageren. Wat heeft "Afstand en Nabijheid" mij te zeggen en hoe raakt mij dat? Welke afstand/ nabijheid heb ik nodig en/of te bieden?

**23 april 2017**

#### **Module 2**

Verdiepen en oefenen en ervaren. Wat gebeurt er met mij/ de ander als er een onbalans is tussen afstand en nabijheid? Hoe kan ik daar bewust en respectvol mee omgaan

Voor méér informatie en aanmelden (tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang):



Lezing

## 'Eckhart Tolle en een leven met meer tevredenheid en minder psychisch lijden'

Evert van de Ven

2 april

10.30 uur (zaal open 10.00 uur en vooraf koffie)

Toegang lezing: € 8,00 euro

*'Zo eenvoudig, zo helder en zo waar hoe Evert je inzicht geeft in hoe die stemmen in mijn hoofd de hele dag werken....en hoe ik ze kan horen zonder er op te reageren. Het geeft mij heel veel ontspanning.'* - Tom



Ofschoon veel mensen de inspiratie van Eckhart Tolle ervaren, blijkt het toch voor velen erg lastig om deze in het dagelijks leven toe te passen. Op deze praktische inspiratie dag neemt Evert van de Ven je op een dynamische, lichtvoetige en humoristische wijze mee om je handvatten te bieden voor een leven in het Hier en Nu.

Het is volgens Eckhart Tolle 'het pijnlichaam' dat ons een constante, nare dialoog in ons hoofd bezorgt en ons belet in Hier en Nu aanwezig te zijn; het veroorzaakt daarmee veel psychisch lijden.

Op liefdevolle en respectvolle wijze biedt Evert je inzicht in het ontstaan en het functioneren van 'het pijnlichaam'; tevens laat hij zien hoe je het pijnlichaam kunt leren herkennen, erkennen

en ermee om kunt leren gaan. Het goede nieuws is namelijk dat we, zodra we ons bewust zijn van 'het pijnlichaam' en de negatieve energie ervan, ook andere keuzes kunnen maken in ons leven: 'Wij denken dat we ons pijnlichaam *zijn* en dat is niet waar; wij *hebben* een pijnlichaam en *zijn* creatieve wezens met een groot vermogen om nieuwe wegen te leren bewandelen'.

#### **Over Evert:**

Evert van de Ven is life coach en schrijver. Vanaf 1998 begeleidt hij groepen, bedrijven, relaties en individuele mensen. Sinds dertien jaar werkt hij vanuit de teachings van Eckhart Tolle, waarbij hij spiritualiteit vertaalt naar de dagelijkse praktijk; naar geïnspireerd werken en liefdevol leven. In zijn twee boeken 'Het Kompas' en 'Een kennismaking met Eckhart Tolle' schrijft hij over zijn eigen ontwikkelingsweg en zijn visie op de teachings van Eckhart Tolle.

---

#### **filmavond**

**14 april**

Toegang filmavond: Vrije gift

Tijd: 19:30 uur

Reserveren is niet nodig



### ***"Paradise road"***

Paradise Road is een Amerikaans/Australische film, gemaakt in 1997 onder regie van Bruce Beresford. Het is de verfilming van een waar gebeurd verhaal, dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Japanse bezetting op het eiland Sumatra in het toenmalige Nederlands-Indië. Het scenario van de film is gebaseerd op de dagboekantekeningen White Coolies van Betty Jeffrey, Hobart, Tasmanië 14 mei 1908 - Melbourne, 20 september 2000 en op het boek "De Kracht van een Lied", overleven in een vrouwenkamp, van Helen Colijn (1921).

---

Bovengenoemde activiteit wordt gehouden in

Vrijzinnig Centrum "DE EENDRACHT"  
Doetinchemseweg 5  
7051 AA VARSSEVELD

#### **Praktische informatie**

**Graag tot ziens!**  
**Café Cult-team & werkgroep Balans**



---

BIJEENKOMST

55+

LEVENSKUNST

## De mens als zingever

Dinsdag 11 april  
10.00 uur

**BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) aan de Noorderwal in Lochem.**

Het gekozen onderwerp waarmee beeldend kunstenaar Cees Salentijn het deze morgen met belangstellenden over wil hebben is: Vrijzinnig Humanisme en onafhankelijk denken: als lichtbaken en als uitgangspunt. Aan de hand van de inleiding kan men over dit onderwerp van gedachten en gevoelens wisselen. Er is gelegenheid om rond 12.00 samen de lunch te gebruiken.

### **In het schijnbaar alledaagse het bijzondere vinden**

Cees Salentijn (1940) noemt zichzelf in zijn werk een modern realist. Hij komt uit een geslacht van grafici en kunstschilders. De onderwerpen voor zijn schilderkunst zoekt hij bij voorbaat in zijn directe leefomgeving. Dit omdat hij van mening is dat in het schijnbare alledaagse, veelal ook het bijzondere te vinden is. Cees staat voor het opbouwen van een meer humane samenleving via een moraal, gebaseerd op menselijke waarden en in een geest van rede en vrij onderzoek. Hij spreekt van een 'vrijzinnig humanistische' invulling van zijn leven. De mens als zingever is dan ook de kern van zijn vrijzinnig humanistisch wereldbeeld.

### **Bezielend Inspiratie Centrum (BIC)**

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er

met elkaar over te spreken.

**Inlichtingen bij:**

Letty Reurich [lettyreurich@canaldigitaal.nl](mailto:lettyreurich@canaldigitaal.nl), tel. 0575-561061 of  
Marita Klein [kleibes@hetnet.nl](mailto:kleibes@hetnet.nl), tel. 06-13576825.

Voor meer informatie Cobi Noordhoff

T: 0546860948

W: [www.bic-lochem.nl](http://www.bic-lochem.nl)

E: [info@bic-lochem.nl](mailto:info@bic-lochem.nl)

---

**Kopij, hou het eenvoudig**

Alle kopij wordt geredigeerd en omgezet voor plaatsing in het programma Mailchimp. Dit omzetten is het meest eenvoudig met niet opgemaakte tekst. Dus geen tabellen, extra spaties of tabs. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Dank.

**Deadline Nieuwsbrief voor april**

De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt 24 april, kopij graag inleveren voor **17 april 2017**