

Voorzitter: Betsie Simmelink-Meddeler  
't Meuke 88, 7481 JH – Haaksbergen.  
Tel.: 053-5728640

Penning  
meester: Fenny Teunissen-Veldink  
Ramsbeekweg 15, 7152 JT - Eibergen  
0545-261570 [fene-teunissen@hetnet.nl](mailto:fene-teunissen@hetnet.nl)

Bestuurslid: Hannie ten Elshof - Gr. Landeweer  
J.W.Hagemanstr.73,7151 AL Eibergen  
Tel:0545-471739 [gh.tenelshof@planet.nl](mailto:gh.tenelshof@planet.nl)

Secretariaat: Eti Nijenhuis  
Lariksweg 46, 7151 XT Eibergen  
Tel:0545-471777  
[etinijenhuis@gmail.com](mailto:etinijenhuis@gmail.com)

Redactie:  
en melding Diny Rietman  
ziekte/over- Wemerdijk 89, 7151 BH Eibergen  
lijden Tel.: 0545-476803  
[dinyrietman@tele2.nl](mailto:dinyrietman@tele2.nl)

Voorganger: Vacature.  
Pastorale zorg: Ds. Jan Hazeleger.  
Huenderstraat 19, 7151DA  
Tel.: 0545-843294  
[jan.hazeleger@upcmail.nl](mailto:jan.hazeleger@upcmail.nl)

Organist: Arend Jan ten Bergen  
Kalmarstraat 54, 7559 JA Hengelo (Ov.)  
Tel.: 074 – 2909559  
[arend.jan.ten.bergen@gmail.com](mailto:arend.jan.ten.bergen@gmail.com)

Postgiro: 831227 - Bank: 59.10.14.378  
t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen  
Het lidmaatschap voor 2012 bedraagt € 15,- per maand per lid.  
Vanaf € 6,- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt  
dan ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.

## Paaservaringen

Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan  
kan soms, na bittere tranen, onverwacht  
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,  
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.  
Waar onderdijks een stukje moestuin lag  
met boerse rijtjes primula verfraaid,  
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.  
Het wees en wees en keek mij stralend aan.  
De maartse regen had het 's nachts gedaan:  
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt

De ik-figuur in dit gedicht, die op de vroege ochtend van Pasen in diep verdriet op weg gaat, lijkt op de vrouwen in het evangelie, die op de vroege Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan. De onderdijkse moestuin krijgt iets van de tuin, waarin Jezus begraven is. In die moestuin ziet die mens ineens een kindje staan. Nadrukkelijk wordt gezegd dat het "wijst", zoals destijds de engel in het graf wees op wat gebeurd was met de geliefde Jezus: dat hij was opgestaan uit de dood. Op de aanwijzingen van het kind ziet de ik-figuur tenslotte de gestalte van het nieuwe leven: de opkomst van zijn doopnaam, in de nacht door de lente-regen ontkiemd.

Een wandeling in de ochtend, een kind, een milde lente-regen kunnen ons ineens op een ander spoor zetten.

Waar we op het ene moment nog bevangen kunnen zijn door een diep verdriet, kunnen we het op een volgend moment soms onverwacht ineens weer helemaal zien "zitten".

Een *Paaservaring* heet dat.

De leerlingen van Jezus werden door het verschijnen van Jezus na zijn dood totaal verrast, overdonderd en zo diep geraakt, dat ze er onmogelijk nuchter over konden spreken. Het duurde - om zo te zeggen - even, voordat "het kwartje" bij hen viel.

De vrouwen, die van het lege graf terugkeren, schrikken *en* zijn blij, lezen we. De Gekruisigde is de Opgestane? De dood, het onrecht en alle geweld zouden toch niet het laatste woord hebben? Dat is toch te mooi om waar te zijn!?

Ook bij ons gaat dit Paasbericht er de ene keer beslist niet in, terwijl het een andere keer wel binnen kan komen. Zijn opwekking maakt ons dan opgewekt. Het Paaslicht breekt door!

Voor ons dus herkenbaar om te horen dat die eerste leerlingen van Jezus ook met vallen en opstaan leerden, dat opstaan toch het laatste woord heeft. We zouden kunnen zeggen: "Pasen, we moeten er mee leren leven".

Dat wij steeds weer van die Paaservaringen mogen beleven en elkaar ook van deze Paaservaringen mogen bezorgen: verrassende gebeurtenissen, die hoop en moed geven en waardoor we het geheim van Pasen in ons hart

bewaren: dat wij kinderen van de opstanding zijn, op-  
standig ook tegen alles wat ons terneer drukt en omlaag  
haalt.

Want, zoals Johannes ons zegt : "Het licht schijnt in de  
duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd!"

Vrolijk Pasen,

Jan Hazeleger

## **À Dieu, Marjan**

Zelf schreef Marjan van Zetten in  
het vorige Lichtvenster: "Afscheid  
nemen is toch een werkelijk  
onderdeel van het leven waarin  
bijna alles tijdelijk is".

Het thema van haar afscheids-  
preek was

“Toe-vertrouwen”.



En dat was haar wel toevertrouwd. De preek was  
helemaal “Marjan”. Wij waren nog één keer aan haar  
toevertrouwd. Alle eretitels en koosnamen voor God die  
zij ter beschikking heeft, kwamen voorbij. Zij haalde God  
van zijn ster in de hemel en deelde hem met ons. Het  
slotlied, in canon gezongen, vatte haar boodschap samen:

Vrede wens ik je toe.

Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe.  
Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.

Bedankt Marjan

Hidde Ras

### **Terugblik**

Korte samenvatting van de extra ledenvergadering op 26 september 2011 betreffende het Landelijke beleid.

Tijdens deze vergadering werd hoofdzakelijk gesproken over -naar aanleiding van het rapport van het landelijk bestuur - : “Gevangen in vrijzinnigheid”.

De centrale vraag is of wij ermee instemmen om het huidige verenigingsmodel om te vormen tot een stichting ter bevordering van het vrijzinnige gedachtegoed; het oprichtingsmotief van dhr. Opzomer in 1870.

Vragen van het hoofdbestuur vormden de leidraad voor de discussie.

Enkele gegevens:

- \* Wij zijn afhankelijk van subsidies van de landelijke vereniging.
- \* Er is geen draagvlak om geld over te hevelen naar de stichting.
- \* Een nieuw te vormen stichting zal eerst duidelijk moeten maken wat ze te vertellen heeft.

- \* Hoe ziet het plaatje eruit als de stichting geen banden met de afdelingen heeft?
- \* Wij willen niet dat de afdeling valt onder een autoritaire structuur. Wij zijn gehecht aan het democratische model van de vereniging.

Mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan:

De wens van de afdeling is om verder te gaan. We hebben nog geld op de bank waar we nog wel mee vooruit kunnen.

Gezien de leeftijdsopbouw en het toekomstperspectief is het korte termijn denken en plannen.

De waarde van de gemeenschap, de verbondenheid is groot, maar ook zijn er twijfels over de mogelijkheden van voortbestaan.

Marjan van Zetten en Betsie Simmelink hebben de volgende vragen in oktober aan het landelijk bestuur gesteld:

- \* Wat zijn wij (als afdeling) als de landelijke vereniging er niet meer is? Nog steeds een vereniging of komt dat anders te liggen?
- \* Kunnen wij de naam, zoals wij die nu hanteren, blijven dragen?
- \* Hoe ligt de eigendomsstructuur met oog op de grond en het gebouw?
- \* Hoe gaat het met de opbrengst als het gebouw verkocht wordt?

Er werd uitgebeid over vergaderd met de landelijke afdelingen en dhr. Mosselman (voorzitter van het landelijk bestuur) deed uitleg: er komt geen stichting. Ze

weten nog niet hoe nu verder, maar gaan nu zorgen voor een meerjarenplan.

Namens het bestuur,  
Diny Rietman

Hieronder het verhaal van moeder Teresa uit de preek van 13 november over het woord van Jezus:

*"Wat jullie aan de minsten van de mensen hebben gedaan, hebben jullie aan mij gedaan."*

Moeder Teresa vertelt: Op een dag, toen ik in de achterbuurten van Calcutta geweest was en op weg naar mijn kamer, zag ik een vrouw op straat liggen. Ze was zwak, vel over been, duidelijk heel ziek en de geur van haar lichaam was zo sterk, dat ik op het punt stond over te geven, terwijl ik alleen maar daar liep.



Ik liep haar voorbij en toen zag ik een paar ratten knagen aan haar hulpeloze lichaam. Ik zei tegen mij zelf: "Dit is het ergste wat je ooit in je hele leven gezien hebt." Alles wat ik op dat moment wilde, was zo snel mogelijk weg te zijn, te vergeten wat ik had gezien en het me nooit meer te kunnen herinneren. Ik liep hard weg, alsof hardlopen de wens tot verdwijnen, die mij zozeer beheerste, eerder in vervulling zou laten gaan.

Ze haalde diep adem en ze had tranen in haar ogen: "maar voordat ik aan de volgende hoek van de straat was, deed een helder moment me halt houden. Daar stond ik, op straat in de achterbuurten van Calcutta, die ik toen al zo goed kende, en ik zag, dat zij niet de enige vrouw was,

die daar lag. Ik zag óók dat het Christus zelf was, lijdend op straat... Ik keerde om, terug naar de vrouw, joeg de ratten weg, tilde haar op en droeg haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar ze wilden haar niet opnemen; ze gaven ons beiden te verstaan weg te gaan. We probeerden een ander ziekenhuis, met het zelfde resultaat.

En nog één. Uiteindelijk ging ik op zoek naar een particuliere ruimte voor haar en verzorgde haar zelf. Vanaf die dag zag mijn leven er anders uit. Vanaf die dag was mijn levensplan duidelijk:

*ik zou leven vóór en met de allerarmsten op deze aarde, waar ze ook gevonden zouden worden .....*

## **Bedankjes**

Erg verrast was ik, toen eind december Betsie Simmelink mij een attentie kwam aanbieden als dank voor het jarenlange kosterschap. Hiervoor dan ook mijn hartelijke dank.  
Anton ter Welle.

*Hartelijk dank voor de prachtige kanselbloemen, die ik mocht ontvangen na de dienst van 25 maart.*

*Adje Rietman*

Elke nieuwe dag biedt nieuwe energie en  
nieuwe ideeën.

Eleonor Roosevelt, First Lady



## Avondmaalviering

op **Witte Donderdag 5 april.**

In deze dienst zal voorgaan Mevr. J. van Kampen uit Doetinchem



Aanvang **19.00 uur.**

Iedereen is van harte welkom.

## Paasontbijt

Velen onder U zullen zich nog wel het Paasontbijt van vorig jaar herinneren: de heerlijke broodjes, de eieren, maar vooral het gezellig met elkaar eten. Vooral dit laatste is weer een reden van het bestuur om dit jaar voor iedereen die daar aan deel wil nemen, een Paasontbijt te verzorgen op **zondag 8 april.** U kunt al binnen lopen vanaf **8.45 uur**, waarna het ontbijt om **9.00 uur** wordt geserveerd.



De dienst begint om **10.00 uur.** Na de dienst is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken in de koffiekamer.

Wilt u zich, wanneer u deel wilt nemen aan het ontbijt, wel opgeven, want dan weten we hoeveel eieren er gekookt moeten worden. U kunt zich opgeven bij:

Betsie Simmelink: **tel.: 053 5728640**

**Bijdrage onkosten: vrije gift.**

## Hemelvaart

**Donderdag 17 mei** is het Hemelvaart en ook dit jaar zijn we weer van plan om er op uit te trekken. We hopen dat het dan weer net zo'n prachtige buiten-



dienst wordt met hagepreek als vorig jaar bij de familie Sampimon in Haarlo.

Er was toen een prachtige fietstocht uitgezet en omdat het weer geweldig was nodigde dat enkelen uit om op de fiets te komen.

Dit kan ook dit jaar want de buitendienst is in Haaksbergen bij de familie J.G. Groot Obbink, Lankheterweg 3. Wilt u met de **fiets** daar naar toe, dan wordt u om **8.45 uur** bij de Ned. Prot. Bond verwacht.

Gaat u liever met de **auto** dan kan dat op eigen gelegenheid, maar wilt u met iemand meerijden, dan moet u om **9.00 uur** bij Ned. Prot Bond zijn.

Vanaf half tien staat bij de familie Groot Obbink de koffie met broodjes klaar

De dienst begint om **10.00 uur** en de voorganger is ds. Jan Hazeleger.

**Voor opgave en alle info: Betsie Simmelink 053 – 5728640**

## Zang en poëziedienst

Het mag gezegd worden, maar de jaarlijkse zang- en poëziedienst begint al een vertrouwd onderdeel te worden in ons jaarrooster en ook dit jaar gaan we deze opnieuw organiseren en wel op **zondag 27 mei aanstaande (Pinksterweekend)**.



Het mooie van de zang- en poëziedienst is dat deze volledig voor en door de leden zelf georganiseerd wordt. Gedichten, liederen, muziek, verhalen, sprookjes, spreuken en andere vormen van zang/poëzie mogen ingebracht worden voor deze afwisselende dienst. Ook bestaat er de mogelijkheid om zelf muziek ten gehore te brengen of verhalen/gedichten voor te dragen. Maar uiteraard mag dit ook aan anderen overgelaten worden.

Insteek van deze dienst is dat jullie zelf liederen/muziek en of poëzie/teksten aanleveren die tijdens die dienst gespeeld resp. voorgedragen gaan worden.

De zang- en poëziedienst kent geen (vast) thema, dus er is onbeperkte vrijheid in het aanleveren van muziek en tekst. Om deze dienst opnieuw tot een succes te maken is jullie bijdrage echter onmisbaar. Daarom langs deze weg het verzoek om gedichten en of muziek die jullie dierbaar is, of een bijzonder gevoel oproept of gewoon te mooi is om dat niet met anderen te delen, bij ons aan te leveren. In de koffiekamer staat de traditionele 'koektrommel' waarin jullie je bijdrage(n) in kunnen doen. Zij die liever

iets opsturen of mailen kunnen dat doen naar onderstaand (mail)adres. Ook kan er natuurlijk eerst telefonisch overlegd worden wanneer je nog vragen hebt.

Graag willen wij jullie bij voorbaat hartelijk danken voor jullie medewerking en wij vertrouwen op een 'koek-trommel' vol met tekstuele en muzikale bijdragen.

Met hartelijke groeten,  
Arend Jan ten Bergen

Kalmarstraat 54  
7559 JA Hengelo (Ov.)  
Tel.: 074 - 2909559  
Mobiel: 06 - 12426156  
Email: [arend.jan.ten.bergen@gmail.com](mailto:arend.jan.ten.bergen@gmail.com)

### **Bloemengroet**

De kanselbloemen zijn gegaan naar:

25 december	Dhr. J. Hazeleger
08 januari	Mevr. M. van Zetten en
afscheidsdienst	Dhr. J. Hazeleger
29 januari	Mevr. M. Memelink- Prinsen
12 februari	Dhr. en Mevr. Snijders
25 maart	Mevr. A. Rietman



### **Bericht van de penningmeester**

De afgelopen periode mocht ik als gift ontvangen

1 x € 10,--, 2 x € 50,--, 1 x € 100,-- en 1 x € 200,-.  
Hiervoor hartelijke dank.

Fenny Teunissen-Veldink.

### **Onnepro**

Voor de kerstattentie mochten wij ontvangen  
1 x € 5,-- en 1 x € 10,--. Bij een ziekenbezoek  
1 x € 5,-- en bij een jarige 1 x € 15,--.  
Hiervoor onze welgemeende dank.

Diny Rietman

## **Op zondag 8 juli is er een uitstapje naar het**

### **Kranenburg, Heiligenbeelden- museum**



"Heiligenbeeldenmuseum" is een initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle Antonius van Paduakerk op de Kranenburg de deuren sluiten. De Kranenburg dreigde haar kerk te verliezen, maar de vrijwilligers staken hier een stokje voor! Duizenden bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden naar het "Heiligenbeeldenmuseum" om hier de wijding en devotie van de wereld van de heiligen en hun beelden te aanschouwen. De nadruk ligt op behoud en presentatie van

rooms-katholiek erfgoed. Eind 2008 is aan het museum de officiële museumregistratie verleend.

Ook dit jaar zullen de circa 70 vrijwilligers u graag welkom heten in "hun" museum, waar ca.600 heiligenbeelden van de nog steeds groeiende collectie te bewonderen zijn. In het klankbeeld "Antonius vertelt" wordt de totstandkoming van het museum op een aansprekende wijze uit de doeken gedaan.

**Info:** Eti Nijenhuis: 0545 471777, Willie ter Welle: 0545 474499 of Annemarie Sampimon: 0545 261592

### **Ziekenhuisopname**

Begin januari werden in het ziekenhuis in Winterswijk opgenomen Mevr. A. Bennink en Mevr. D Onstein. Beiden mochten ze het ziekenhuis al na vijf dagen verlaten en hun herstel verliep voorspoedig.

In Enschede werd op 8 maart opgenomen: Mevr. A. Rietman. Ook zij mocht na een paar dagen weer naar huis voor verder herstel en wij wensen haar alle goeds.

Diny Rietman

### **Bestuurswisseling**

Wanneer er geen tegenkandidaten en/of bezwaren zijn, zal er tijdens de ledenvergadering op 16 april a.s. een bestuurswisseling plaatsvinden. Onze penningmeester Fenny Teunissen-Veldink treedt af en is niet herkiesbaar. Dhr. Meerdink uit Varsseveld en Hannie ten Elshof Groot Landeweer zullen haar taak overnemen.

Dhr. Hidde Ras heeft toegezegd het voorzitterschap van Betsie Simmelink-Meddeler op zich te willen nemen. Zij blijft wel bestuurslid.

Namens het bestuur  
Diny Rietman

## **Taizedienst**

Afgelopen 11 maart hadden we weer een Taizedienst, maar niet zoals andere jaren in ons eigen kerkgebouw, maar zijn we uitgeweken naar de PKN, die ons spontaan aanboden om deze dienst in hun kerk te vieren.

De reden was/is dat wij niet over een piano beschikken en dhr. P. Westera, die de algehele leiding in deze dienst heeft en zelf op de piano speelt, dat toch wel erg belangrijk vindt.

Het werd een prachtige uitvoering, mede door de drie solisten en de extra begeleiding op de dwarsfluit en klarinet tijdens de samenzang.

Deze viering stond grotendeels in het teken van Goede Vrijdag en Pasen en werd er gelezen uit het evangelie van Lucas 23, vers 42.

Eén van de gekruisigde misdadigers zegt daarin “Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt!”

Het slotlied was dan ook heel toepasselijk:

*Jesus, remember me when you come into your  
Kingdom.*

Het was een geslaagde avond.

Diny Rietman

## Pasen



*Er zat een engel bij het graf  
die zei: Hij is hier niet;  
niet in de handgreep van de tijd  
noch in een ver verschiet.*

*Die boodschap gaat de wereld door  
een kans voor ieder leven;  
in Galilea gaat Hij voor,  
Hij heeft zijn woord gegeven.*

*Waar mensen leven voor elkaar  
en met elkaar bestaan  
daar wordt het nieuwe leven waar;  
daar is Hij opgestaan.*

*Dat zei die engel bij het graf,  
Hij wees ook ons te gaan.  
Het leven, sterker dan de dood  
leidt tot een nieuw verstaan.*

Uit: Op zoek naar de mens van Dick A. Werner



## Ledenvergadering

Algemene vergadering van de  
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N.P.B. te Eibergen

Datum: maandag **16 april 2012**.

De vergadering begint om **acht uur**.

Vanaf **half acht** staat de **koffie/thee** klaar.

### AGENDA

1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaaroverzicht secretaresse
  5. Financieel verslag penningmeester, tevens  
aftredend en niet herkiesbaar
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuw lid voor kascontrole
  8. Benoeming nieuwe penningmeester dhr. Meerdink  
(tevens kennismaking) en Hannie ten Elshof-  
Groot Landeweer
  9. Benoeming nieuwe voorzitter dhr, H. Ras
  10. Mededelingen
  11. Rondvraag
- Pauze
12. Na de pauze zal ds. Jan Hazeleger iets vertellen  
over zijn pastoraat.
  13. Sluiting.

## Overzicht kerkdiensten en lezingen 2012

05 april	19.00 uur	Witte Donderdag: <b>Avondmaal</b> Mw. J. van Kampen, Doetinchem
08 april	10.00 uur	Pasen: Mw. J. van Kampen, Doetinchem
22 april	10.00 uur	Drs. J. Koudijs, Hoog-Keppel
06 mei	10.00 uur	Mw. A. Maneschijn-Ponsteen, Nijverdal
17 mei	10.00 uur	Hemelvaartsdag: Hagepreek bij fam. J. Gr. Obbink, Haaksbergen Ds. J. Hazeleger
27 mei	10.00 uur	Pinksteren: Zang- en Poëziedienst
10 juni	10.00 uur	Drs. M. Roos, Leiden
24 juni	10.00 uur	Gezamenlijke dienst PKN en Vrijz. Geloofsgem. NPB
08 juli	10.00 uur	Uitstapje naar Kranenburg, Heiligenbeeldenmuseum
15 juli	10.00 uur	Oec. Dienst in het Open- luchtmuseum de Maat
22 juli	10.00 uur	Prof. Dr. A. van der Meiden, Nijverdal
05 aug.	10.00 uur	Ds. B. Koek, Hengelo (O)
19 aug.	10.00 uur	Oec. dienst in het Openlucht- museum de Maat
02 sept.	10.00 uur	Mw. Ds. Wies Houweling, Amsterdam

Ds. Jan Hazeleger en het bestuur wensen  
U allen fijne en gezellige Paasdagen.

Lichtvenster Pasen 2012





